

# **ML İLKELERİN IŞIĞINDA OPORTİNİST "ÜC DÜNYA" TEORİSİNİ ELEŞTİRE- REK MAHKUM EDELİM.**



**VERLAG HALK YAYINLARI**

## "ÜÇ DÜNYA" TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

Bugün dünyada durumun değerlendirilmesi meselesinde, Marksizm-Leninizmle, oportunist arasındaki mücadele, "Üç Dünya Teorisi" konusunda yürütülen tartışmada yoğunlaşmaktadır.

Nedir "Üç Dünya Teorisi"? Bu teori nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl gelişmiştir? Önce bu sorulara cevap arayalım.

"Üç Dünya Teorisi" bir süreden beri dünya Marksist-Leninist hareketi içinde, yaşadığımız dünyadaki altınel durumu açıklamak savunulan bir teoridir. Bu teori, ÇKP'nin dış politikasında 1970 lerin başlarından bu yana eğilim olarak vardır. Meselâ Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Ciao-Guan Hua, 1972 3 Ekiminde, BM 27. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada

"Üçüncü dünya ülkeleri (abç) super güçlerin (abç) saldırısı, yayılma ve savaş siyasetlerine karşı daha geniş saflar halinde bireştiler ve uluslararası sorumlularda her geçen gün daha büyük bir rol oynuyorlar". (Bak. Adı Geçen Yıllı, s.1 Alm)

"Deniz dibi komisyonunun toplantılarında üçüncü dünyanın bir çok ülkesi kendi zenginliklerini korumak için kararlı mücadeleler verdiler....(abç) (agy.s.16)

demektedir. Henüz "Üç Dünya Teorisi" kesin olarak ifade edilmemesine rağmen, "Üçüncü Dünya" "Super Güçler" "Üçüncü Dünya Ülkelerinin kararlı mücadeleleri" vb. kavramlar, eğilim olarak bu teorinin varlığını göstermektedir.

"Üç Dünya Teorisi" ilk defa, 1974 yılında Teng Hsiao Ping tarafından yine BM de yapılan bir konuşmada kesin bir şekilde formülé edilmiştir.

Mao Zedung ölümden sonra, Ciao-Guan Hua, 21 Eylül 1976'da yine BM Genel Kurulunda yaptığı bir konuşmada, "Üç Dünya" teorisinin Mao Zedung tarafından ortaya konan stratejik bir anlayış olduğunu açıkladı(1).

İşte "Üç Dünya Teorisi"nin ortaya çıkışının ve gelişmesi kısaca böyledir.

### "ÜÇ DÜNYA TEORİSİNİN" TEZLERİ:

Üç dünya teorisini ilk defa açık bir şekilde formülé eden Teng Hsiao Ping, 10 Nisan 1974'de, Birleşmiş Milletler Özel oturumunda yaptığı konuşmada söyle diyor:

"Gökkubbenin altındaki bu büyük kargaşalık" durumunda dünyadaki bütün siyasi güçler, uzun boy ölçümeler ve mücadeleler sonucu köklü bir dağılma ve yeniden gruplaşma geçirmişlerdir. (abç) Bir çok Asya, Afrika, Latin Amerika Devleti bağımsızlığa kavuşmuştur, ve uluslararası meselelerde her geçen gün daha büyük bir rol oynamaktadır. (abç) İkinci Dünya Savaşıından sonra bir süre var olan sosyalist kamp, sosyal-emperyalizmin ortaya çıkışıyla, bugün artık yoktur. (abç) Kapitalizmin eşitsiz ge-

lisme kanunu sonucu olarak batıdaki emperyalist blok da parçalanmaktadır. (abç) Uluslararası ilişkilerdeki değişiklige bakıldığından bireyin, dünyada birbiriyle hem ilişki halinde olan, hem de çelişen üç kısım, üç dünya olduğu (görülür). ABD ve Sovyetler Birliği birinci dünyayı meydana getirmektedir. (abç) Asya, Afrika ve Latin Amerikada ve diğer bölgelerde gelişmekte olan ülkeler üçüncü dünyayı oluşturmaktadır. Bu ikisinin arasında kalan gelişmiş ülkeler ise ikinci dünyayı meydana getirmektedir. (abç) (Teng Hsiao Ping agy.s.2 Alm)

İki süper güç... yeni bir dünya savaşının kaynağıdır. (abç) (agy s.3)

Başkalarına karşı zulüm uygulamada, özellikle kendisine 'sosyalizm' yaftasını asan süper güç öne çıkıyor. (abç) (agy)s.3

(İkinci dünya ülkeleri), çeşitli ölçülerde su veya bu gücün denetim tehdit ve zorbalığı altındadır.... Buralar su ve bu ölçüde süper güçlerin boyunduruk ve denetiminden kurtulmak, milli bağımsızlık ve egemenliklerini korumak istiyorlar. (abç) (agy s.4)

Gelismekte olan ülkelerin çoğu sömürgeciligin ve emperyalizmin baskısı ve sömürüsü altında inlemiştir.

Onlar dünya tarihinin tekerlegini ileri döndüren devrimci itici güçtür. Onlar sömürgeciliğe, emperyalizme ve fakat öncelikle süper güçlere karşı mücadelenin temel gücüdür. (agy s.4)

(İki süper güç arasındaki) uzlaşma ve işbirliği kısmı, geçici ve göreceldir (relatifdir); Aralarındaki rekabet ise genel, sürekli ve mutlaktır. (abç)

Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ve halkları tutarlı mücadeleleri ile, görünüşte güçlü ama gerekte gücsüz olan emperyalizmin ve özellikle süper güçlerin, zayıflıklarını ortaya çıkardılar. (agy s.7)

İkinci dünya ülkelerinin süper güçlerin denetim, müdahale, tehdit, sömürü ve iktisadi buharları başkalarının sırtına yıkımlarına karşı mücadeleleri günden güne gelismektedir. (agy.s.7)

Gerçekten güçlü olan birleşen, savaşmaya ve yenmeye cesaret eden, üçüncü dünya ve bütün ülkelerin halklarıdır. Bir çok üçüncü dünya ülkesi ve halkları, uzun bir mücadele sonucu siyasi bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Onlar bu temelde,... tutarlı bir mücadele ile esitsizlik, denetim ve sömürüye dayanabilecek uluslararası iktisadi ilişkileri de kökten

-3-

defisitirebilirler, ve milli ekonomilerinin gelişebilmesi için gerekli şartları yaratabilirler(agy.s.8)

Bu üçüncü dünya ülkelerinin ve halklarının sömürgecilige, emperyalizme ve hegemonya çabalalarına karşı mücadelesinin önemli bir meselesidir.  
(abç)(agy.s.8)

Hepimizin bildiği gibi sömürgecilik ve emperyalizm son bir kaç yüzyıl içinde Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarını insafsızca kölelestirmiş ve soymuslardı. Onlar halkın ucuz iş güçlerini ve bu bölgelerin zengin doğal kaynaklarını sömürerek, dengesiz ve tek yanlı bir ekonomi kurmuşlardır.(abç)(agy.s.8)(Hepsi geçmiş zamanna!KN)

Gerçek sosyalist bir devlet, enternasyonalizmin ilkelerine göre, ezilen ülkeleri ve milletleri destekler ve onların milli ekonomilerini geliştirmeleri için yardım eder.(abç)(agy.s.11)

Gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini bağımsız olarak geliştirebilmek için büyük bir potansiyale sahiptirler. Gelişmekte olan bir ülke kendi özellik ve şartlarına göre, bağımsızlık ve kendi kendini yönetme yolunu ve kendi gücüne güvenme yolunu tutarsa, şayet maddevi bir çaba sarfederse, gidererek endüstri ve tarımın modernleştirilmesinde, geçmiş nesillerin hiç görmediği bir düzeye ulaşabilir.(agy.s.13)

Şimdiki aşamada gelişmekte olan bir ülke, milli ekonomisini geliştirmek istiyorsa, her şeyden önce doğal kaynaklarını kendi eline almalı ve yabancı sermayenin kontrolünden adım adım kurtulmalıdır.  
(abç)(agy.s.14)

Üçüncü dünya ülkeleri geçmişte ortak bir kaderi paylaşımlardır. Bu gün de sömürgecilige ve yeni sömürgecilige ve büyük güçlerin hegemonyacılığına karşı mücadele etmek; milli ekonomilerini geliştirmek ve ülkelerini inşa etmek gibi ortak görevlerle karşı karşıyadırlar. Daha sıkı birliğmemiz için her sebe卜 mevcuttur. Fakat birbirimize yabancılaşmaya bir tek sebe卜 bile yoktur.(abç)(agy.s.15)

Emperyalistler ve özellikle süper güçler biz gelişmekte olan ülkelerin bazı geçici ayrılıklarından faydalananarak aramızda nifak tohumları saçmak, birlliğimizi sabote etmek istiyorlar.(agy.s.14)

Biz gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrılıklar ilgili taraflar arasında yapılacak görüşmelerle çözülebilir ve çözülmelidir.agy.s.15  
Petrol meselesinde taraf olan ülkelerdeki olan ülkelerin, bu meselelenin akıcı bir çözümünü bulma konusunda çaba sarfetmelerini olumlu karşılıyoruz.(abç)(agy.s.16)

Çin sosyalist bir ülkedir ve aynı zamanda gelişmekte olan bir ülkedir. (abç) (agy. s.19)

İşte Teng Hsiao Ping'in 10 Nisan 1974 de yaptığı konuşmada söylediğileri ana hatlarıyla bunlardır.

Teng Hsiao Ping'in ilk defa ortaya koyduğu bu "Üç Dünya Teorisi" sonrasında ÇKP ve onu izleyen bir dizi KP tarafından daha da geliştirilmiştir. "Üç Dünya Teorisi"ni değiştirirken özellikle Çin kaynakları Üzerinde duracağız. Çünkü bu teoriyi ilk defa ortaya koyan ve geliştiren ÇKP dir.

"Üç Dünya Teorisi"nin temel tezleri şunlardır:

- 1-Bugün dünya üç bölüme, üç kaynağa ayrılmıştır.
- 2-İki süper güç dünya halklarının baş düşmanı ve yeni bir dünya savasının kaynağıdırular.
- 3-İki süper güçten Amerikan emperyalizmi elindekini savunma, Sovyet sosyal emperyalizmi ise yeni yetme bir emperyalist güç olduğu için saldırlı durumundadır. Bu yüzden Sovyet Sosyal-emperyalizmi daha tehlikeli ve daha seldırgandır.
- 4-Uçüncü dünya ülkeleri dünya tarihinin çarkını ileri döndürmen devrimci itici güç, emperyalizme, sömürgecilige, süper güçlere karşı mücadele nin temel gücüdür.
- 5-İki süper güç arasındaki uzlaşma geçici, dalaşma mutlaktır. Bu dalaşma mutlaka üçüncü dünya savasına yol açacaktır.
- 6-"İkinci Dünya Ülkeleri" dünya hegemonyası için mücadele edecek güçten yoksundur. Bunlar gelişmekte olan ülkelerle eşit ilişkiler kurmaya yöneliyorlar. "(Bunu ülkemde sosyal şövenizmin bayraktarı Aydnlık söylüyor. Bak. S.78 s.17)
- 7-Gelişmekte olan ülkeler arasında bunların yabancılaşması için tek sebep yoktur. Bu ülkeler birleşmelidir.
- 8-Gelişmekte olan ülkeler, geçmişte emperyalizm ve sömürgecilik tarafından etkilidiler, baskı altında tutuldular.
- 9-Gelişmekte olan ülkeler siyasi bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Şimdi ekonomik bağımsızlığa kavuşmaları gerekir. Bunun için doğal zenginliklerine sahip çıkmalı ve yabancı sermayenin kontrolünden adım adım kurtulmalıdır.
- 10-Sosyalist kamp dağılmıştır.
- 11-Emperyalist kamp dağılmıştır.
- 12-'Üç Dünya Teorisi' stratejidir.

Şimdi bu tezleri tek tek ele alıp, Marksist-Leninist ülkelerle karşılaştırıralım:

DÜNYAYI ÜÇ DÜNYA'YI BÖLMEK MESELEYE PROLETARYANIN DEĞİL BURJUVAZİNİ BAKIŞ ACISINDAN İNŞAMAK DEMEKTİR

"Üç Dünya" teorisyenleri, yukarıda gösterdiğimiz gibi, dünyayı "Üç Dünya"ya ayırmaktadırlar. Bu ayrimı yaparken, meseleye yaklaşmaları, adı geçen ülkelerde hanrı sınıfların iktidarda olduğu açısından değil: Ülkenin zenginliği, yada yoksulluğu ülkede üretici güçlerin gelişme düzeyi açısından olmaktadır. Bu kesinlikle anti Marksist; anti Leninist bir yaklaşımdır. Marksist-Leninistler için her meseleye ysklaşmada bir tek kıtas vardır: Sınıf kıtası. M-L'ler, her hangi bir ülkenin durumunu değerlendirirken o ülkede hangi sınıfın (yada sınıfların) iktidarda olduğu meselesine bakarlar. M-L'ler meseleye böyle yaklaştıkları için de, bugün dünyayı "Üç Dünya" değil; birbiri ile aralarında uzlaşmaz çelişmeler bulunan iki bölüme ayırırlar. Bir yanda emperializm, sosyal emperializm ve her türlü gericilik; diğer yanda emperializm, sosyal emperializm ve gericilige karşı olan güçler. (Bir yanda devrim cephesi - diğer yanda karşı devrim cephesi) Marks-Engels, kapitalizmin rekabetçi döneminde yazıkları; komünist manifesto'da ve diğer bütün eserlerinde, meseleye sınıfsal açıdan yaklaşarak, toplumun aralarında uzlaşmaz çelişmeler bulunan iki bölüme ayrıldığını söylüyorlardı.

"Çağımız, burjuvazinin çağı, sınıf çelişmelerini basitleştirmiştir. Büttün toplum, her geçen gün daha keskin bir şekilde iki büyük düşman kampa, birbirinin tam zitti olan iki büyük sınıfa bölünmektedir: Burjuvazi ve proletarya" (ME Eserler Alm.c.4, s.463)

"Komünist Manifesto" dan)

Emperializm çağında; kapitalizm dünya çapında yaygınlaştı. Dünya bir avuç ezen-sömüreren emperialist güçle;ezilen ülkelere bölündü.

Bu dönemde, 1917 Ekim devrimiyle ilk defa bir ülke devrimle emperialist zincirin halkalarından koptu. Böylece emperializm ve proletер devrimleri çağı başlıdı.

Bu çağda dünya ikiye bölünmüştür.

Lenin bunu söyle ifade ediyordu:

"Bugün dünyada iki dünya vardır: eski, çıkmaz bir sokaga girmiş olan ve fakat asla teslim olmayacak olan kapitalizmin dünyası; ve gelişen yeni dünya. (yeni dünya) henüz çok zayıftır, ama büyüp güçlenecektir." (Lenin Eserler Alm.cilt 35 s.13)

Stalin aynı olgunu söyle ifade ediyordu:

"Dünya kesinlikle ve geri dönüşü olmayacak bir biçimde iki kampa bölünmüştür: Emperializmin kampı ve sosyalizmin kampı" (Stalin Eserler Alm.c.4, s.205)

ve

"Dünya iki kampa bölünmüştür: Emperializm kampı ve emperializme karşı mücadele kampı" (STALIN Eserler Alm.c.7, s.244/245)

Marx Zedung aynı konuda Yeni Demokrasi adlı yazısında şunu demektedir:

"Bugünün millstlerarası şartları altında, sömürge ve yarı-sömürgelerin burjuvazisinin yelancı pehlivanları; emperialist cep-

saf tutup milletlerarası karsı-devrimin kuvvetlerinin bir parçası haline mi gelecekler, yoksa anti-emperyalist cephede saf tutup dünya devriminin kuvvetlerinin bir parçası haline mi gelecekler? İşte onlar buna karar vermek zorundadırlar.İkisinden biri-başa bir yol yoktur."(Mao Zedung Yeni Demokrasi s.79)

Bütün bu tespitleri yaparken Marksist-Leninist ustalar, sınıf kistasından yola çıkmakta, değerlendirmelerini buna göre yapmaktadır. 'Üç Dünya Teorisi' Marksist-Leninist ustaların, dünyanın kesin olarak ve geri dönüşü olmayan bir biçimde, ikiye bölündüğü tespitini reddetme temelinde yükselen bir burjuva teorisidir. Bu teori meseleye sınıf açısından değil, zenginlik-yoksulluk; az gelişme-çok gelişme açısından yaklaşmaktadır.

Üretici güçlerinin çok geliştiği ABD ve Sovyetler Birliği '1. Dünya'; üretici güçlerin az gelişmiş olduğu ülkeler 3. Dünya; ikisinin arasında kalan ülkeler 2. Dünya. İşte size Kautsky-Berstein'dan Krusçov'a kadar tüm revizyonistlerin savunduğu üretici güçler teorisinin, Teng Hsiao Ping tarafından 'yaratıcı bir şekilde' günümüz şartlarında dünyaya uygulanması. "Üç Dünya Teorisi" işte budur.

Lenin, emperyalizmin, kapitalizmin en yüksek aşaması; asalak çürüyen ve can çeken kapitalizm olduğunu ortaya koymak, içinde yaşadığımız çağın "emperyalizm ve proletер devrimleri çağı" olduğunu tespitini yaptı.

Emperyalizm ve proletер devrimleri çağında, dünyada gelişme şu dört çalışmenden kaynaklanmaktadır.

Ezilen halklarla(2) emperyalizm(ve sosyal emperyalizm) arasındaki çelişme..

Kapitalist ülkelerde (revizyonistlerin hakim olduğu ülkelerde dahil) proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişme

Emperyalist devlet ve tekellerin ki(sosyal emperyalistlerde dahil) kendi aralarındaki çelişmeler.

Sosyalist sistemle, emperyalist sistem arasındaki çelişmeler(3)  
İste bu çelişmelerin çözümü için verilen mücadeleler, bugün dünya devrimci sürecini oluşturmaktadır.

Dünya tahlilinde; sınıf mücadelesinin tayin edici olduğu gerçekini kendilerine temel almayanlar; içinde bulunduğu çağda dünya çerçevesinde sınıf mücadelesinin ifadesi olan dört temel çelişmeyi kendilerine temel alamayanlar; ne bugün içinde bulunduğu dünyayı doğru bir biçimde açıklayabilirler, ne de onu devrimci yolla değiştirebilirler.

"Üç Dünya Teorisi" dünyayı açıklarken bu dört temel çelişmenden yola çıkmamakta; dört temel çelişmeyi gözlerden gizlemekte, çarpitmaktadır.

Şimdi "Üç Dünya"yı tek tek ele alıp, bunları sınıf mücadelesi ve dört temel açısından değerlendirelim:

'1. Dünya', "Üç Dünya" teorisyenlerine göre, ABD emperyalizmi ile, Sovyet

sosyal-emperyalizmi tarafından oluşturulmaktadır. Bu 'iki süper güç' 'Üç Dünya' teorisyenlerine göre, 'dünya halklarının baş düşmanlarıdır'. Bunlara karşı 'bağımsızlık isteyen devletler, kurtuluş isteyen milletler, devrim isteyen halklar' 'bir devrimci cephe' oluşturmalıdır.

"Birinci Dünya" kavramı 'ezilen halklar-emperyalizm' çelişmelerini gözlerden saklamakta, bu çelişmeyi 'ezilen halklar, milletler, ve devletlerle/iki süper güç arasındaki çelişmeye' dönüştürmektedir. Böylece 'iki süper güç' adı verilen ABD emperyalizmi ve Sovyet sosyal emperyalizmi dışındaki bütün emperyalist güçleri gözlerden gizlemekte, halklara dost göstermektedir. '1. Dünya' kavramı, dört temel çelişmeden biri olan, 'ezilen halklar/emperyalizm' çelişmesini' çarpitmaktır, tahrif etmektedir. "1. Dünya" kavramı iki ayrı emperyalist güç olan Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal-emperyalizmini, aynı kavram içinde 'iki süper güç' 'süper güçler' '1. Dünya' vs. şeklinde ifadelerle, yekpare bir bütün olarak göstermekte; hem bu ülkelerdeki proletarya-burjuvazi çelişmesini, hem de emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki çelişmeleri gözlerden gizlemektedir. (4)

"Birinci Dünya" kavramı, emperyalizmle '1. Dünya'yı eşitlediği için, sosyalist sistemle emperyalist sistem arasındaki temel çelişmeyi de gözlerden gizlemektedir. (5)

"Birinci Dünya" kavramı, devrimci güçlerle karşı devrimci güçler arasındaki temel farkların üzerine örtmeye yaramaktadır.

"İkinci Dünya" 'Üç Dünya' teorisyenlerine göre, 'Birinci Dünya' ile gelişmekte olan ülkeler arasında kalan gelişmiş ülkelerdir. Daha açık ifade edilirse, "ikinci dünya", Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal-emperyalizmi dışında kalan, emperyalist güçlerdir.

"İkinci dünya" kavramı, bu kavram içine dahil olan emperyalist güçlerin emperyalist niteliginin üstünü örterek, 'emperyalizm ile ezilen halklar' arasındaki temel çelişmeyi gözlerden gizlemektedir. "İkinci dünya" kavramı, ikinci dünya kavramı içinde bulunan emperyalist güçleri yekpare bir bütün olarak ele almakta, bu güçlerin kendi aralarında var olan, hegemonya mücadeleinden kaynaklanan emperyalistler arası çelişmeleri gözlerden gizlemektedir. "İkinci dünya" kavramı, içine yalnızca Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal-emperyalizmi dışında kalan emperyalist devletler değil; bu emperyalist devletlerde yaşayan proletarya ve diğer ekinci sınıflar da dahil edilmektedir. Böylece bu ülkelerde "proletarya-burjuvazi çelişmesi" de gözlerden gizlenmektedir. "İkinci dünya" kavramına giren emperyalist güçlerin emperyalist niteliği gözlerden gizlendiği için, bu yolla, bu güçlerle, sosyalist sistem arasındaki temel çelişme; gözlenmekte; yani emperyalist sisteme-sosyalist sistem arasındaki temel çelişme çarpıtılmaktadır. "İkinci Dünya" kavramı da devrimci-ve karga devrimci güçlerin arasındaki sınırları çarpitmaktadır.

"Üçüncü Dünya" kavramı içine, üç dünya teorisyenleri iktidarda olan sınıfların nitelidine bakmadan 'gelişmekte olan' bütün ülkeleri dahil etmektedir."Üçüncü Dünya" kavramı içinde, yeni yeni demokratik devrimlerle emperyalizmle bağımlı koparmış ve sosyalizmi inşa yolunda ilerleyen AHC, ÇMC gibi devletlerin yanında, emperyalizmin yarı sömürgesi durumunda olan, komprador burjuvazinin ve toprak ağalığının faşist diktatörlüklerinin hüküm sürdüğü devletler de vardır.

"Üçüncü Dünya" kavramı, proletarya ve halk diktatörlükleri ile komprador burjuvazi ve toprak ağalığı diktatörlüklerini eşitliyerek sosyalist sistemle, emperyalist sistem arasındaki temel çelişmeyi gözlerden gizlemektedir.

"Üçüncü Dünya" kavramı, bu kavramın içine giren ülkelerin çoğulugunda var olan komprador patron ve ağalarla halk arasındaki çelişmeyi gözlerden gizlemekte; "Üçüncü dünya" kavramı içindeki güçlerin sınıf niteligini gizleyerek, halkları, emperyalizmin usagi sınıflarının menfaatleri birmiş gibi bir anlayış yapmaktadır.

"Üçüncü Dünya" kavramını ortaya çikan "üç dünya" teorisyenleri, "Üçüncü Dünya" ile 'ikinci dünya'nın birleşmesini savunarak, aynı zamanda ezilen halklar-emperyalizm gelişmesini de reddetmekte, gözlerden gizlemektedirler."Üçüncü Dünya" kavramı da devrimci güçlerle-karşı devrimci güçleri birbirine karıstırmaktadır. Görüldüğü gibi "Üç dünya" teorisi, dünyayı açıklarken, Marksist-Leninist dört temel çelişmeden yola çıkmamakta, tam tersine, bu dört temel çelişmeyi çarpıtmaktadır.

"Üç Dünya" teorisi, emperyalizm ve proletер devrimleri çağında dünyadaki gelişmelere damgasını vuran dört temel çelişmenin, güncel duruma uyulanması değil; dört temel çelişmenin varlığını reddeden, bunları çarptan bir burjuva teorisidir.

#### **"DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI VE EMPERYALİST SAVAŞIN KAYNAĞI İKİ SUPER GÜÇTÜRK TEZİ DİĞER EMPERYALİST GÜCLERİ GÖZLERDEN GİZLEYEN ANTI-LENİNİST BİR TEZDİR:**

"Üç dünya" teorisyenlerinin temel tezlerinden biri, "dünya halklarının baş düşmanı iki süper güç" tezidir. Bu tez, emperyalizmi (ve sosyal emperyalizmi) 'iki süper güç' adı verilen Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal-emperyalizmine indirgeme ve diğer emperyalist güçleri gözlerden gizleme, bunları halklara "ehven-i şer" olarak gösterme anlamını taşımaktadır. Eger bu tezin doğruluğu kabul edilirse, o zaman dünyanın her yerinde tek tek bütün ülkelerde tüm halkların, aynı anda bu iki emperyalist gücü baş düşman olarak karşısına alması gereklidir. Böyle bir davranışın Marksist-Leninist baş düşman tespiti ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Nedir baş düşman? Baş düşman tespiti, tüm düşmanları bir anda yokmak mümkün olma için yapılır. Baş düşman, içinde bulu-

nulan anda, devrimin bütün güçlerinin saldırısını üzerinde yoğunlaştı-  
rılacağı düşman anlamına gelir. Baş düşman ülke içinde her dönemde ikti-  
dari elinde tutan sınıf (veya sınıflar)dır. Dünyanın hiç bir ülkesinde,  
aynı anda bir ülkede birden fazla emperialist güç hakim olamaz(6)

Dünyanın hiç bir ülkesinde, aynı anda birden fazla emperialist güç ha-  
kim olamayacağına göre; bugün dünyanın hiç bir ülkesinde 'iki süper güç'  
yani Amerikan emperializmi ve Sovyet sosyal-emperializmi beraberce baş  
düşman olamaz. Tek tek ülkelerde, içinde bulunulan anda ya bu iki büyük  
emperialist güçten birisi ya da herhangi bir başka emperialist güç baş  
düşman olabilir.

Göründüğü gibi 'iki süper güç dünya halklarının baş düşmanıdır' tespi-  
ti, tek tek ülkelerde somut olarak indirgenmemektedir. İndirgendiğinde  
hakim olan emperialist gücün gözlerden gizlemekten başka bir işe yarama-  
maktadır.

"Üç Dünya" teorisyenleri 'iki süper güç dünya halklarının baş düşma-  
nidir' tespitini ile, iste bu kadar basit gerçekleri çarptırmaktadırlar(7)  
Bunun dışında, içinde bulunulan herhangi bir anda bir veya bir kaç em-  
perialist gücü dünya çapında "halkların baş düşmanı" ilân etmek Marx-  
sist-Leninist açıdan teorik olarak yanlıştır. Dünya çapında şu veya bu  
emperialist gücü dünya halklarının baş düşmanı olarak tespit etmek;  
Birincisi: Dünya çapında baş düşman ilân edilen güçle emperializmi eşit-  
leme anlamına gelir. Halklar arasında diğer emperialist güçlerle, baş  
düşman ilân edilen emperialist güç (veya güçler) arasında nitelik fark-  
lar varmış gibi hayaller yayar. Baş düşman ilân edilen gücün yıkılmasıyla  
emperializmin yıkılacağı hayalleri yayar. Böylece baş düşman ilân edilen  
güç dışındaki emperialist güçlere hizmet eder.  
İkincisi: İçinde yaşadığımız çağda tek tek ülkelerde devrim aşamasının  
değişiklikler gösterdiği; emperializmin bir anda bütün dünya halklarının  
ayaklanarak, dünya çapında emperializmi bir anda yıkması şeklinde değil;  
çeşitli ülkelerdeki değişik devrim süreçlerinin bir bütün olarak emper-  
ializme darbe vurmaları sonucunda, zayıflatıp süreç içinde yıkılacağı  
gerçegini gözlerden gizler.

Dünya çapında devrimci sürecin; tek tek ülkelerdeki birbirinden degi-  
şik nitelikte devrimci süreçlerin objektif olarak bir hedefe yönelmesiy-  
le ortaya çıkan karmaşık bir süreç olduğu gerçegini reddeder.

Bu sebeplerden dolayı dünya çapında halkın baş düşmanı olarak, şu  
veya bu emperialist gücü tespit etmek yanlıştır. Bugün dünya halkının  
devrimci mücadeleisinin karşısına tüm emperialist güçler; düşman olarak  
dikilmektedir. Bugün devrimci sürecin karşısına bir bütün olarak emper-  
ializm ve sosyal emperializm engel olarak dikilmektedir. Emperialist güç-  
ler içinde bazıları (Meselâ Amerikan emperializmi ve Sovyet sosyal-emper-  
ializmi) diğerlerinden nicel olarak daha güçlüdür ve öne çıkmaktadır.

Ama bunlar diğerlerinden güçlündür diye dünya çapında bunları baş düşman ilân etmek, hem bunlarla diğerleri arasında sanki nitelik farkı varmış anlayışını; hem de dünya çapında devrimin bir anda olacağının anlayışını geliştireceğinden yanlıstır. Eşşün dünya devrimi süreci tek tek Ülkelerde olsa devrimlerden oluşmaktadır. Bu yüzden dünya çapında baş düşman tespit edip, yanlış anlayışlar körüklenecek yerde; tek tek Ülkelerde baş düşman tespit etmek gereklidir.(7b)

Ayrıca, dünya çapında baş düşman olarak su veya bu emperyalist güçü tespit etmemek, içinde bulunulan anda dünya çapında emperyalist güçler arasında(nicel!) farklılıklar belirtmemizi de engellemez. Mesela bugünkü durumda, Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal-emperyalizmi, emperyalist kampta öne çıkan(sömürge ve talan konusunda,silahlanma konusunda öne çıkan) güçlerdir. Bu tespiti yapmak ayrı bir seydir; bunları 'dünya çapında halkların baş düşmanı ilân etmek' başka bir seydir. Birincisi, Marksist-Leninist ilkelerle dayalı somut bir tahlildir. İkincisi, Marksizm-Leninizmin ilkeleri ile çalışma halinde 'iki süper güç'le, emperyalizmi eşitleyen bir soyutlama, genellemeydir.

"İki süper güç dünya halklarının baş düşmanıdır" tespiti, "Üç dünya" teorisyenlerini kaçınılmaz olarak, emperyalist savaşın kaynağının iki "süper güç" olduğu anti Marksist-Leninist tespitine götürüyor.

Lenin "Emperyalizm" adlı eserinde, kapitalizmin eşitsiz gelişme kenuunu ve emperyalizm çağında dünyanın paylaşılmış olması sonucu olarak, emperyalist savaşların kaçınılmaz olduğu tespitini yaptı. Lenin emperyalist savaşların kaynağının su veya bu emperyalist güç değil, bir bütün olarak emperyalizm olduğunu tespit etti. Bu gerçel tespit, açıklık ki içinde bulunulan her somut dönemde, emperyalist güçlerin özelliklerini incelmemizi, su veya bu emperyalist gücün savaş konusunda diğerlerinden daha öne çıktığını tespit etmemizi engellemeydi. Ama ilke olarak, doğru olan şey emperyalist savaşın kaynağının bir bütün olarak emperyalizm olduğunu tespit etmektedir. Bu yapılmadan, su veya bu emperyalist gücün emperyalist savaşın kaynağı olduğu tespitini yapmak; diğer emperyalist güçlerin savaşçı, saldırgan vb. olmadığı yanı diğerlerinden nitelik olarak değişik olduğu anlamına gelir. Bu kesinlikle yanlıstır. "Üç Dünya" teorisyenleri gerek "iki süper güç dünya halklarının baş düşmanıdır" ve gerekse "iki süper güç yeni bir dünya savaşının kaynağıdır" tezleri ile, anti Marksist-Leninist görüşler savunuyorlar. Onların bu tezleri genel olarak emperyalizme, özel olarak 'iki süper güç' dışındaki emperyalist güçlere hizmet etmektedir.

AMERİKAN EMPERYALİZMİNİ 'SAVUNMA'

SOVIET SOSİAL EMPERYALİZMİNİ 'SALDIRI'

DURUMUNDA 'GERMEK, AMERİKAN

EMPERYALİSTİ 'ŞİRİN GÖSTERMEKTİR.'

"Üç Dünya Teorisi"nin temel tezlerinden biri 'Sovyet sosyal-emperyalizminin yeni yetme bir emperialist güç olarak,Amerikan emperializminden daha saldırgan ve tehlikeli' olduğu tezidir.Watta giderek,"Üç dünya" teorisyenleri Sovyet sosyal-emperializminin savaşın esas kaynağını vs. olduğunu da söylemektedirler.

Meselâ Qiao Guan Hua 15 Ekimde BM 31.Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şöyle diyor:

"ABD dünyanın her yanında menfaatlerini savunma durumundadır.

Sovyetler Birliği ise her yanda yayılma çabası içindedir.

Bu değiştirilemez.

...

Sovyet sosyal-emperializmi zamanımızın en büyük sahtekarıdır.

En büyük savaş tehlikesi ondan kaynaklanmaktadır."(PR Alm.s.

42/76,s.13)

1973'den bu yana,Çin kaynaklı yayınlarında,Sovyetler Birliği devamlı olarak daha 'tehlikeli' ve daha 'saldırgan' olarak nitelendirilmektedir.

Hem Sovyetler Birliği'nin 'daha tehlikeli' ve 'daha saldırgan' görüllüp hem de 'iki süper güç baş düşmandır' demenin mantıksızlığını bir yana bırakalım;bu tespitteki esas sakat taraf,emperialist güçleri saldırgan,az saldırgan,çok saldırgan,saldırgan olmayan vs. gibi kategorilere ayırmıştır.(8)

Böyle bir ayırım,kaçınılmaz olarak,emperialist güçler arasında siteilik farkı olduğu enlayışına götürürektir.Nitekim "Üç Dünya" teorisyenleri,'ikinci dünya' ülkelerinin 'Üçüncü dünya' ile eşit şartlarda alış veriş yapmak istediği vb. görüşler yayarak;bu nitelik farkını açıkça savunmaktadırler.

"Üç Dünya" teorisyenleri,Sovyetler Birliği'nin yeni yetme bir emperialist güç olduğunu bu yüzden daha saldırgan olduğunu savunuyorlar.

Bunlara göre,eski emperialist güçlerin elinde yeterince pazar,hammadde kaynağı,sermaye ihrac alanı vardır.Bunlar bu yüzden artık yayılmak istemezler.Tek yaptıkları,ellerindekini korumaktır.Yeni yetme emperialistlerin elinde ise,yeterince pazar,sermaye ihrac alanı,hammadde kaynağı vs.yoktur.Bunun için yeni yetme emperialistler saldırgan olur.

Bu hem Leninist teori açısından yanlıştır;hemde bugün içinde bulunduğuımız dünyanın gerçekleri ile çelişme halindedir.

Teorik açıdan yanlıştır;çünkü emperializmin dünya hegemonyası isteği demek olduğunu kavramamıştır.Istisnasız tüm emperialist güçler,diger emperialist güçleri yok etmek,tek başlarına dünyaya hakim olmak isterler.(Tabii istek bir şey,bu isteği gerçekleştirmek başka bir şeydir.)

Yani emperialist devletler,belli bir noktaya geldikten sonra durup,'eh bu kadarı bana yeter,artık elimdeki ile yetineyim'demeler.Yani 'eski emperialist güçler genel olarak ellerindekini korur,yeniler saldırır'

diye bir kural yoktur.'Eski' emperialist güçler de ellsindeki sömürü ve baskı alanlarını genişletmek için saldırırlar. Bu emperializmin tabii eğilimiidir.

Amerikan emperializminin gerilemeyeceğini, savunma durumunda olduğunu vs. gerçek durumla da çelişme halindedir. Amerikan emperializminin saldırılığının üzerini örtmeye yaramadır.

Uzak doğuda uzun yıllar Hindicini balklarına kan kusturan bu 'saldırgan olmayan!' Amerikan emperializmidir. Bugün dünyada en büyük sermaye ihraçatçısı mi? bu 'saldırgan olmayan!' Amerikan emperializmidir. Atom silahları konusunda, Sovyet sosyal-emperialistlerini fersah fersah geride bırakan gibi bu 'saldırgan olmayan!' Amerikan emperializmidir. Son olarak Ortadoğu hegemonya dalaşmasında önemli mevziler elde eden güç, bu 'saldırgan olmayan' Amerikan emperializmidir. vs. vs... .

Sovyet sosyal-emperializmi ve Amerikan emperializmi, aralarında nitelik açısından fark olmayan emperialist güçlerdir. Bunların ikisi de saldırıgandır. İkisi de tchlikelidir. Hesleyi böyle ortaya koymayanlar, bu iki büyük emperialist gücün, birinin; ya da diğer emperialist güçlerin yedegine düşüp onların gönüllü propagandacılığını yaparlar.

İste "Üç dünya" teorisyenlerinin yaptığı budur.

Emperialist güçleri saldırıgın ve saldırıyan olmayan diye ikiye ayıranlar, emperialist güçler arasında nitelik farkı varmış gibi davranışlarının teorisi Lenin'den değil, Kautsky'den kaynaklanmaktadır.

Lenin, emperializm adlı eserinde Kautsky'nin emperializm teorisi için şunları söylüyor:

"Kautsky'de tayin edici olan, onun emperializmin siyasetini emperializmin ekonomisinden ayırmasıdır. O, ilhak hareketlerinden finans kapitalin tercih ettiği bir siyaset olarak söz ediyor. Ve sanki finans kapital temelinde başka bir burjuva siyaseti de olabilirmiş görüşünü yayıyor." (Lenin, Eserler Alm.C.22, s.274)

Kruşçov da biliyordu gibi, aynı Kautsky'nin yaptığı gibi emperializmin siyasetini ekonomisinden koparıyor ve emperialistleri 'sağ duya sahibi' olanlar 'saldırgan olanlar' şeklinde ikiye ayıryordu.

"Üç Dünya" teorisyenlerinin de yaptığı, üç aşağı yukarı aynıydı. Onlar önce, 'ikinci dünya' adını verdikleri emperialistleri 'iki süper güç' adını verdikleri Amerikan emperializmi ve Sovyet sosyal-emperializminden nitelik olarak ayırmakta; ardından da Sovyet sosyal-emperializmini Amerikan emperializminden nitelik olarak ayırmaktadırlar.

"Üç Dünya" teorisyenleri, Leninizm adına, Kautsky'nin öğrenciliğini yapmaktadır.

"ÜÇ DÜNYA TEORİSİ" BÜNCÜ DÜNYA ULKELERİ TARİHİN ÇARKINI İLERLİ DOĞRUMA DEVRİMİ İTİP 'DÜNYA PROLETARYANIN TARİHLİ GÖREVİ ÜRÜNİNE MARKSLİST-LENİNİST ÖĞRETİYİ TAHİRİ EDİYOR:

"Üç Dünya" teorisyenlerinin çokca yaptığı bir sahtekarlık,sınıflar Üzeri kavramları kullanarak,aralarında uzlaşmaz gelişmeler bulunan sınıfların menfaatleri ortakmış gibi görüşler yasmalarıdır."Üç Dünya" teorisyenlerinin en sevdiği kavramlardan biri "ülke" kavramıdır. Ülke kavramı bilindiği gibi,belli devlet sınırları ile çevrili bir toprak parçası ile, onun üzerinde var olan, canlı cansız her şeyi içermektedir.Bizi özellikle ilgilendiren "ülkede" yaşıyan insanlardır.Ulke kavramı,bu açıdan bakıldığındá belli topraklar üzerinde yaşayan, sınıfı ne olursa olsun tüm insanları 'çerir.

Meseli sözünü ettigimiz "ülke" Türkiye ise,o zaman;"ülke" kavramı ile Türkiyede yaşayan bütün sınıf ve tabakalar dahil,bütün insanlardan söz ediyoruz demektir.Ulke kavramına;sözü edilen Türkiye ise;Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginliklerini emperyalistlere peskes çeken,emperyalizme usaklık eden komprador burjuvazi,toprak ağaları,tefeciler,büyük bürokratlar,vurguncularla beraber;tüm halk sınıfları da-yani işçiler,yoksul ve orta köylüler,şehir küçük burjuvazisi,milli (orta)burjuvazinin sol kanadı-dahildir.Bu sınıflardan,bügün hakim olan ve emperyalizmin uşaklığını yapan sınıflar yani komprador burjuvazi ve toprak ağaları karşı devrimci sınıflardır.Bunlar devrimin itici güçleri değil-lerdir.Devrimin hedefidirler.Aynı kavram içinde yer alan,haika oluşturan sınıf ve tabakalar ise proletarya önderliğinde demokratik halk devriminin güçleridir.Komprador burjuvazi ve toprak ağası sınıfları tarihin çarkını ileri döndüren güçler değil,tam tersine bütün dünyada halklar tarafından ileri döndürülün tarihin çarkı altında ezilip gidecek olan ve bu yüzdende tarihin çarkının ilerlemesine engel olmaya çaba-yan sınıflardır.

"Üç Dünya" teorisyenleri "tarihin çarkını ileri döndüren devrimci itici güç Üçüncü dünya ülkeleridir" diyerek,"Üçüncü dünya" adını verdikleri ülkelerin coğullığında komprador burjuva ve toprak ağalarının faşist diktatörlerinin sürdürünü gözlerden gizliyor."Üç dünya" teorisyenleri "Üçüncü dünya ülkeleri,emperyalizme,sömürgecilige,iki süper güce karşı mücadelenin temel gücüdür" diyerek,emperyalizmin,sömürgeciligin "iki süper gücün" saflarında yer alan karşı devrimci sınıfları,dünya devrimci sürecinin temel gücü içinde yorumlayıp,emperyalizme,sömürgecilige 'iki süper güce' karşı mücadeleyi hedefinden saplıyor,ımkansız halé getiriyor."Üç Dünya Teorisi",Üçüncü dünya ülkelerinde,halklarla,emperyalizme usaklık eden sınıflar arasındaki uzlaşmaz gelişmeyi gözlerden gizleyerek emperyalizme hizmet ediyor.

"Üç Dünya" teorisyenleri,sınıfsal kavramları kullandıkları zamanda,"Üçüncü dünya" ülkelerinde halklarla,emperyalizme usaklık eden hakim sınıflar arasındaki uzlaşmaz gelişmeleri gözlerden gizlemeye büyük bir özen gösteriyorlar.Devamlı olarak "Üçüncü dünya devletleri ve halkları"

ndan ya da 'Üçüncü dünya ülkeleri ve halkları'ndan söz ediyorlar.

Meselâ "Üç dünya" teorisinin 'müzidi' Teng Hsiao Ping

"Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri ve halkları tutarlı mücadele... vs"(agy.s.7)diyor.

Ciao Guan Hua daha önce sözünü ettigimiz BM'lerdeki konuşmasında

"Geçen yıl üçüncü dünya halkları ve ülkelerinin mücadelesi..." (9)(FR 42/76 s.13)diyor.

Burada "Üç dünya" teorisyenleri, hiç bir yanlış anlamaya fırsat vermeyecek bir biçimde "Üçüncü dünya"adını verdikleri ülkelerde, halkların devrim mücadelesi ile hakim sınıfların güya "bağımsızlık" mücadeleşini eşitliyorlar. Hiç bir yanlış anlamaya fırsat vermemek için, halkların mücadele yeninda ülkelerin 'müzadele'sini vurguluyorlar. Ülkelerin 'müzadele'sinden anladıkları, emperyalizme usaklığını yapan komprador burjuvazi ve toprak ağası sınıfların efendileri ile girişikleri emperyalist sömürüden biraz daha fazla pay isteme mücadeleсидir. "Üç Dünya" teorisyenleri, bu güya 'müzadele'yle, halkların devrim mücadeleşini aynı kefeye koymaktadır. Hatta, bu sahte mücadeleyi halkların devrim mücadeleşinden daha önemli görmektedir. 'Devletler Bağımsızlık-Milletler Kurtuluş-Halklar Devrim İstiyor" sloganındaki sıralama, CMC'nin son yıllarda izlediği dış politika; bütün ülkelerde sosyal şöven hainlerin Marksizm-Leninizm adına izledikleri siyaset, bunu açıkça göstermektedir.

"Üç dünya" teorisyenleri bazan 'ülke', 'halk' vs. gibi kavramları kullanmadan, 'Üçüncü dünya' devrimin temel gücüdür-Üçüncü dünya tarihin temel çarkını ileri döndüren itici güçtür vs. diyorlar! "Üçüncü dünya" kavramı, bu kavramın kapsadığı 'gelişmekte olan ülkeler' yaşayan tüm sınıf ve tabakaları içerir. Bu sınıf ve tabakalar içinde, devrimin güçleri olan halklar olduğu gibi, devrimin hedefi olan emperyalizme usaklıık eden sınıflar da vardır.

"Üç Dünya" teorisyenlerinin 'Üçüncü dünya tarihin çarkını ileri döndüren devrimci itici güç' tezi, meseleye sınıfal eçdan yaklaşmayan anti Marksist bir tezdir.

Nedir 'tarihi ilerleten devrimci itici güç'?

Marks ve Engels bu soruya "Bugüne kadar bütün tarih sınıf mücadelelerin tarihidir" (Komünist Manifesto) şeklinde cevap vererek, tarihi ilerleten devrimci itici güç'ün sınıf mücadeleşi olduğunu ortaya koymular. Tarihi ilerleten, tarihin çarkını ileri döndüren güç; eğer subjektif olarak ifade edilirse tarihin her döneminde, sınıf mücadeleşi içinde, var olan üretim ilişkilerini parçalayıp, yerine daha ileri üretim ilişkilerini kurmaya yönelen güçtür. Tarihin her döneminde tarihin çarkını ileri çeviren devrimci itici güç; bir ilerki tarihi dönemin üretim ilişkilerini temsil eden sınıf olmuştur. Tarihin her döneminde devrimler, halk sınıflarının, var olan ve artık üretici güçlerin gelişmesi önündे engel

teşkil eden üretim ilişkilerinin yıkılmasını isteyen, bir ilerki dönemin üretim ilişkilerini temsil eden sınıfın önderliğinde ayaklanması ile olmuştur.

Mao Zedung, bu anlamba "tarihi yaraten biricik güç halktır" demektedir.

Proletarya ortaya çıkan kadar geçmiş tarihi dönemde olan devrimler, devamlı olarak daha ileri üretim ilişkileri getirmelerine rağmen ortak noktaları üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ve sömürünün varlığıdır. Köleci toplum-Feodal toplum-Kapitalist toplum; bütün bu toplumlarda ortak nokta, üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ve sömürünün var olması; b. toplumlarda küçük bir azınlığın toplumun yarattığı değerlerin büyük çoğunluğuna el koymasıdır. Bu toplumlarda değisen; özel mülkiyetin ve sömürünün seklidir.

Kapitalist toplum, üretimin toplumsal nitelikini iyice geliştirmis; üretimin toplumsallığı ile üretim araçları, üzerindeki özel mülkiyet; toplumun yarattığı değerlerin çok büyük bir bölümune, küçük bir azınlık tarafından el konması arasındaki çelişmeyi, çok açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Kapitalizm, kendi bagında, zincirlerinden başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayan, bir sınıfı, proletaryayı geliştirmiştir. Emperyalizm çağında, kapitalizmin bagındaki çelismeler daha da derinleşmiş; 1917 Ekim devrimi ile, proletarya bir ülkede ilk defa iktidarı ele geçirmiş ve böylece emperyalizm ve proletler devrimleri çağı başlamıştır. İçinde bulunduğuımız çatla, dünyanın içinde bulunduğu devrimci süreç, proletler dünya devrimi sürecidir. Bu anlamba bugün devrimin itici gücү proletler dünya devrimidir. Bu süreç içinde proletarya tayin edici bir rol oynamaktadır. Proletarya, modern kapitalist toplumun gelişmesi ile büyüyüp güçlenmeye olan tek sınıfır. Proletarya, üretimin toplumsal nitelikini yakından tanıyan, üretimin bu niteliği ile üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet arasındaki çelişmeyi her gün yaşayan; cıplak canını sürdürmek için iş gücünü her gün yeniden satmak zorunda olan; zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan bir sınıfır. Proletarya en ileri üretim düzeyinde üretim yapan; yoğun bir biçimde bir arada bulunan bir sınıfır. Bu sınıf, ancak sömürüyü, ve buna temel olan, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ortadan kaldırıldığı zaman özgür hale gelebilir. Bu sınıf, ancak bütün sınıf farklılıklarını ve bu sınıf farklılıklarına temel olan üretim ilişkilerini ortadan kaldırıldığı zaman kurtulabilir. Bu yüzden proletaryanın kurtuluşu, bütün ezilenlerin baskı ve sömüründen kurtuluşu demektir. İşte bu yüzden Marks ve Engels "proletarya ancak, bütün insanlığı kurtardığı zaman özgürleşecektir" diyorlardı. (Komünist Manifesto) Marks ve Engels "insanlığı kurtarma" (10) "tarihi görevinin proletaryanın omuzlarında" olduğunu belirtiyorlar. Engels söyle diyor:

"Bütün Manifesto boyunca görülen temel fikir-her tarih döneminin ekonomik üretiminin ve soronlu olan bundan çıkan toplumsal

biçimlenmenin,o dönemin politik ve düşüncce tarihlerinin temelini teşkil ettileri ve bunun sonucu olarak (ilkel komunal toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasından bu yana) bütün tarihin sömürülen ile sömüren; egemen olan ile egemen olmayan sınıfların toplumsal gelişmenin çeşitli aşamalarındaki mücadelelerinin,yani sınıf mücadelelerinin tarihi olduğu; fakat bu mücadelenin şimdi ulaştiği aşamada sömürülen ve ezilen sınıfın(proletaryanın) aynı zamanda bütün toplumu sömürüden,baskidan ve sınıf mücadelelerinden nihai olarak kurtarmadan, kendini sömüren ve ezen sınıfın(burjuvaziden) kurtaramayacağı fikri-bu temel fikri yalnızca ve tek başına Marks'a aittir.

(Komünist Manifesto 1848 tarihli Almanca baskıya ön söz).

Lenin,proletaryanın tarihi görevi üzerine şunları söyleiyor:

Marks'ın Öğretisinde en önemli mesele,proletaryanın dünya tarihindeki rolünün sosyalizmin yaratıcısı olan sınıf olarak açılığa kavuşturulmasıdır.(Lenin Eserler Alm.C.18 s.576)  
"Marksist teorinin en önde gelen ve en önemli temel ilkesi hangisidir?Bu proletaryanın sonuna dek devrimci tek sınıf olduğu;bu yüzden de modern toplumlarda bütün devrimlere öncülük eden sınıf olduğu ilkesidir."

(Lenin Eserler Alm. C.31,s.340)

İçinde bulunduğumuz,emperyalizm ve proletер devrimleri çağında;proletер dünya devrimi sürecinde,"tarihi çarkı" objektif olarak,sosyalizmin zaferi ve emperyalizmin yıkılması yönünde "ileri" dönmektedir.Tarih çarkının sosyalizmin zaferi yönünde dönmesi yalnızca sosyalist devrimlerle olmamaktadır.Proletaryanın önderliğinde gerçekleştirilen demokratik halk devrimleri sosyalizme ve sınıfısız topluma yönendikleri için proleter dünya devriminin bir parçasını oluşturmaktadırlar.Bunun dışında proletarya önderliğinde olmayan ve fakat emperyalizmi zayıflatıp(gecici ve kısa süreli de olsa) tüm milli kurtuluş hareketleri,proleter dünya devriminin yedek gücünü oluşturmaktadır.

Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur:Bugün dünyada tarihin çarkını ile ri döndüren itici güç proleter dünya devrimi mücadelesi şeklinde ortaya çıkan sınıf mücadelesidir. Sosyalist devletler bütün ülkelerde proletarya ve proletarya önderliğinde emperyalizme,sosyal emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı savaşan ezilen halklar bu mücadelenin güçlidir.Proletarya,Marksist-Leninist partiler aracılığı ile dünya devrimci sürecinin önemli güçüdür.(11)

Emperyalizme bağımlı ülkelerin halklarının bugünkü durumda,dünya devrimci sürecinde,emperyalizme,sosyal-emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı mücadeleşi önemli bir rol oynuyor.Bugünkü durumda,

dünya çapında emperyalizme esas darbeler, emperyalist metropollerde değil, emperyalizme bağımlı ülkelerde vurulmaktadır.(12)

"Tarihin çarkını ileri çeviren devrimci itici güç" konusunda yaptığımiz bu tespitler, meseleye proletер dünya devrimi açısından, Marksist-Leninist tarzda yaklaşanterespitlerdir.

"Üç Dünya" teorisyenlerinin yaptığı tespitler, bizim yaptığımız tespitlerle taban tabana zittir.

"Üç Dünya" teorisyenleri, "Üçüncü dünya tarihin çarkını ileri döndüren temel güçtür, devrimin itici gücüdür" tespiti ile sınıf çelişmelerini gözlerden gizlemekten öte; proletaryanın tarihi misyonu ve bütün tarih sınıf mücadelelerin tarihidir şeklindeki Marksist öğretileri reddediyorlar. Onlar "Mao Zedung Düşüncesi" adına, Mao Zedung'un "tarihi yaratın biricik güç haktır" öğretisini reddediyorlar.

"Üç Dünya" teorisyenlerine göre bugün içinde bulundugumuz dünyada, yani halklarla beraber, emperyalizmin uşağılığını yapan Pinochetler, Şah Pehleviler, Ceiseller ve Damirellerdir. Buna tabii Teng Hsiao Ping'leri de eklemek gereklidir.

"Üç Dünya" teorisine göre, tarihin itici gücü sınıf mücadelesi; bugünkü dönemde proleter dünya devrimi değil, "devletler bağımsızlık, Milletlerin Kurtuluş, Halkların Devrim Mücadelesi"dir.

"Üç Dünya" teorisyenleri, Marksizm-Leninizmi iğdir eden kalpazanlardır. Onların 'itici gücü' 'temel gücü' konusundaki tespitleri, karşı devrime, emperyalizme hizmet etmektedir.

"ÜÇ DÜNYA TEORİSİ" DÜNYA SAVAŞI KONUSUNDAYA SAVAŞIN 'ENGELLENEMEZ' OLDUĞU GÖRÜŞÜNİ YAYARAK HAKİM SINIFLARLA UZLAŞMANIN-TESTİMLİ- YETİN PROPAGANDASINI YAPIYOR:

"Üç Dünya" teorisinin 'mücidisi' Teng Hsiao Ping

"İki süper güç arasındaki uzlaşma ve işbirliği kısmi geçici göreceldir; aralarındaki rekabet ise genel, sürekli ve mutlaktır". (sey. s.5)

"Üç Dünya" teorisinin ateşli savunucularından Hua Kua Feng ise:

"(İki süper güç arasındaki) rekabet kaçınılmaz olarak bir gün yeni bir dünya savaşına yol açacaktır. Bu insanların iradesinden bağımsız bir olgudur." (Hua Kua Feng PR 19/76 s.12)

Aynı tezi Qiao Kuan Hua Mao'nun ölümünden sonra BM'de yaptığı konuşmada savunuyor.

Bütün bu tezler Marksizm'le Leninizm'le uzaktan yakından ilgisi olmayan tezlerdir.

Once "Üç dünyası" teorisyenlerinin, emperyalistler arası uzlaşmayı seçici; rekabeti 'mutlak' göstermeleri, kendi içinde tutarsız, martıktır. 'Mutlak' kavramı kesin olarak, 'mutlak' olanın tersinin olmayağı anlamına gelir.

Rekabet ve uzlaşma; işbirliği ve dalaşma birbirinin ziddi

lerdir.Bunlardan biri 'mutlak' ise,digerine yer yoktur.Yani "Üç Dünya" teorisyenlerinin,bir yandan'rekabet mutlaktır' deyip diğer yandan da,ama 'geçici uzlaşmalar olabilir' demeleri,mantiksızlığı,tutarsızlığı yöntem haline getirmektir.Rekabetin 'mutlak' olduğu yerde,aciktır ki 'uzlaşmaya'(geçici,kısa süreli vs.de olsa!) yer yoktur.

İste "Üç dünya" teorisyenleri,kavramları böyle çarpıtıp kullanmaktadır."Üç Dünya" teorisyenlerinin bunca sacmamalarına sebeb olan şey bunların bir yandan emperialistler arası rekabet ve uzlaşmanın varlığını görmeleri;ve fakat diğer yandan 'emperialist savaş mukadderdir' 'bu insan iradesinden bağımsız bir olgudur' gibi anti-Marksist,idealiste,kaiderci burjuva tezlerini bir temele oturtmak istemeleridir.

"Üç Dünya" teorisyenleri,emperialistler arası (burada iki süper güç arası) çelişmelerin 'mutlak' olduğu tezini,Lenin'in kapitalizmin eşitsiz gelişme kanunu'na dayandırıyorlar.Söyle diyorlar:'Lenin,kapitalizmin eşitsiz geliştiğini,bu eşitsiz gelişme sonucu emperialist güçler arasındaki güç dengesinin zaman içinde değiştiğini;güç dengesindeki bu değişikliklerin dünya emperialist güçler arasında önceden paylaşımı olduğu için yeniden paylaşım savaşlarına yol açacağını ortaya koydu.Onlar Lenin'in bu tezlerine dayarak su sonuçlara varıyorlar:'Kapitalizmin eşitsiz gelişme kanunu sürdürüğe emperialistler arasındaki çelişmeler mutlaktır.' 'Bugün "iki süper güç" arasındaki çelişme mutlaka savaşa yol açacaktır.'

"Üç Dünya" teorisyenlerinin Lenin'in tezlerinden bu sonuçları çıkarması doğrudır. Lenin emperialistler arasında,hem uzlaşma ve hem de dalaşma olduğunu belirtmiş;bunların ikisinden sağlam bir temeli olmadığını vurgulamıştır.Lenin bu konuda söyle demektedir:

"(Emperializmin)iki eylimi vardır:Birincisi,bütün emperialistleri kaçınılmaz olarak birleşmeye iten eylim;ikincisi,bir bölüm emperialisti,digerlerine karşı çıkaran eylim.Bu iki eylimden hic biri (acL)sağlam bir temel üzerinde durmaktadır."(Lenin Eserler Alm. C.27,s.36)

Göründüğü gibi,Lenin ne uzlaşmayı,ne de dalaşmayı mutlaklaştırmıyor.Lenin'in tezlerinden,'iki süper güç arasındaki dalaşmanın mutlaka savaşa yol açacağı' tezini çıkartmak da Lenin'i tahrif etmekti.

Lenin,emperializm var oldukça,(haklı-haksız) savaşların da var olacağını ortaya koymustur.Bu doğru bir tezdir.

Marksist-Leninistler,emperialist savaşların,ancak emperializmin bir bütün olarak ortadan kalkacağını biliyorlar.Bu anlamda,emperializm var oldukça genel olarak,emperialist savaş var olacaktır.

Ama bu tarihin belli bir anında,sıra sırbaşı bu somut emperialist savaşın önlenmeyeceği anlamına gelmez... Marksist-Leninist'ler belli dönemde,şu veya bu emperialist savaşın önlececeği görüşündedirler.

Revizyonistler,M-L'lere her zaman, onların 'savaş kışkırtıcısı' olduğu vs. gibi suçlamalarda bulunmuşlardır. Meselâ Kruşçov revizyonistleri, ÇKP 1960'larda; emperyalizmin niteliğinin değiştiği, 'barışçı olduğu', 'emperyalist dünya savaşı tehlikesinin ortadan kalktığı' vs. gibi safsatallara karşı çıktı, emperyalizm var olduğunu, emperyalist savaşların kaçınılmaz olarak var olacağı Leninist tezini savunduğunda; Kruşçov revizyonistleri ÇKP yöneticilerinin 'savaş delisi' oldukları yaygarasını koparmıştı.

ÇKP 14 Temmuz 1963'de SBKP Merkez Komitesine yazdığı mektupta 'savaş delisi' suçlamasına karşı çıktı ve şöyle diyordu:

"Haziran 1950'de yoldaş MAO ZEDUNG şunu tespit etmişti: 'Emperyalist kampın savaş tehdidi hala sürmektedir. 3. Dünya savaşı ihtimali hala vardır. Fakat, üçüncü dünya savaşının çıkışını imkansız kılacek mücadele güçleri büyük bir hızla gelişmektedir. Bütün dünyada insanların büyük bir coğulluğunun siyasi bilinçleri yükselmektedir. Eğer bütün Komünist Partileri birleşebilecek, bütün barış ve demokrasi yanlısı güçlerle birleşir ve bu güçleri devamlı genişletirse yeni bir dünya savaşını engellemebilir.' (abq.)

\*\*\*

Kasım 1957'de... Mao Zedung "Doğu rüzgarı, batı rüzgarını alt etmektedir" tespitini yaptı.

\*\*\*  
"Doğu rüzgarı, batı rüzgarını yenmektedir" tespiti ile Mao Zedung, yeni bir dünya savaşını engellemek için imkânların arttığını... gösterdi.

\*\*\*

Bütün bunlardan, 'ÇKP yeni bir dünya savaşının engellenmesi için imkânına inanmamaktadır' tespitinin, SBKP yöneticileri tarafından bilinçli olarak ortaya atılan bir yalan olduğu görülmektedir." (abq) (Polemik Alm. s.264/2657)(13)

ÇKP'nin bugünkü yöneticilerinin, bugün savundukları "iki süper gücün dalaşması mutlaka üçüncü dünya savaşına yol açacaktır" tespiti; ÇKP'nin 1963'de, SBKP'ye karşı savunduğu M-L tespit ile taban tabana zittir. Marksist-Leninistler emperyalist savaş karşısında, her somut durumda var olan relatif barışı korumak için mücadele ederler. Bunun için birleşebilecek tüm güçlerle birleşmeye çalışırlar. Ama Marksist-Leninistler, emperyalist savaşları engellemenin esas yolunun, emperyalizmi ortadan kaldırmak olduğunu bilirler. Onun için M-L'lere her dönemde, emperyalist savaşa karşı mücadelede, devrim mücadelesini, emperyalizmi ve uşaklarını yıkma mücadelesini, esas alırlar. Emperyalist savaş karşısında, revizyonistlerin yaptığı gibi, emperyalizm 'çok güclüdür' 'yenilmezdir' 'savaş engellenecektir' vs. gibi teslimiyetçi görüşler yasmazlar. Bir 3.

Dünya savaşı konusunda Marksist-Leninist'lerin görüşü açıklıdır."Ya devrim savaşı önleyecektir, ya da savaş devrime yol açacaktır." "Üç dünya" teorisyenleri, bugün artık savaşın devrinde önleme bilceği görüşünü savunmuyorlar. Onlara göre, bugün savaş etmenleri, devrim etmenlerinden hızlı büyümektedir ve savaş kaçınılmazdır. "Üç dünya" teorisyenleri, emperyalizmin ve sosyal-emperyalizmin 'gücü!' karşısında seddeye yatan, halkları değil, emperialistleri güçlü gören; emperyalizmin gücünün gönüllü propagandasını yapan sahtekârlardır.

Marksist-Leninist'ler, dünya barışının korunması görüşünde açık görüşlere sahiptir. GKP 1963'de yukarıda alıntı yaptığımız mektupta bu konuda söyle demektedir:

"Dünya barışı ancak halkın mücadele ile kazanılabilir, yoksa emperialistlerden barış dilenerek değil. Yalnızca halkın yığınlarına dayanıldığı ve emperialist savaş ve saldırısı siyasetine karşı çıktıığı zaman, barış etkili bir şekilde savunulabilir. Dogru yol budur. (Polemik s.277)

Aynı konuda Mao Zedung 1946'da Anne Louise Strong'la yaptığı konuşmada söyle diyor:

"...Amerikan halkı ve ABD'nin saldırımı testidi altında bulunan ülkelerin halkları birleşmelidir ve Amerikan polislerinin ve onların bütün ülkelerdeki uşaklarının saldırısına karşı mücadele etmelidir. Eğer bu mücadele kazanılırsa, üçüncü bir dünya savaşı engellenebilir. Yoksa engellenemez. (Polemik s.265)

"Üç dünya" teorisyenleri, bütün bu Marksist-Leninist tespitleri reddetmektedir. Onların gözü, emperializm ve sosyal-emperializmden öyle korkmuştur ki, denize düşen yılanı sarılır misali 'iki süper güç' karşı mücadelenede, emperyalizmin uşaklarından ve "iki süper güç" dışındaki emperialist güçlerden meddet ummakedirlar. Mao Zedung 20 Mayıs 1970'deki açıklamasında:

"Yeni bir dünya savaşı tehlikesi hala vardır. Ve bütün dünya halkları buna karşı hazırlıklar yapmalıdır. Ama bugün dünya -da esas akım devrimdir" tespitini yapmıştır.

"Üç dünya" teorisyenleri, bir yanda Mao Zedung'un bu tespitini ağızlarında gevelerken, diğer yandan, iki süper güç arasındaki dalaşmanın mitika savaşa yol açacağı görüşlerini savunarak, bunun tam tersini söylemektedirler. Onların savaş konusundaki tavrı, savaş tehlikesi karşısında panige kapılıp ne yapacağını şaşırın burjuva tavridir.

"ÜÇ DÜNYA TEORİSİ" AMERİKAN EMPIERALİZMİ VE SOVYET SOSYAL EMPIRALİZMİ DİŞINDAKI EMPIERALİST GÜCLERİN PROPAGANDASINI YAPIYOR

"Üç dünya" teorisyenleri, "ikinci dünya" adını verdikleri emperialist güçlerin emperialist nitelikini gözlerden saklıyor; "ikinci dünya" ya dahil edilen güçlerin esas olarak ezen-sömürmen emperialist güçler mi,

yoksa esas olarak ezilip-sömürülen yarı sömürge mi olduğu sorusuna cevap vermiyor.

Teng Hsiao Ping:

"Bu ülkeler(ikinci dünya ülkeleri VN) şu veya bu ölçüde (hangi ölçüde olduğu aslında tayin edici bir meseledir!KN) süper güçlerin denetim ve boyundurulduğundan kurtulmak(abç), milli bağımsızlık ve egemenliklerini korumak istiyorlar."(agy.s.4)

diyerek,bu sorunun cevabını açık bırakıyor."Üç dünya"teorisyenleri bölece,emperialist güçlerle,yarı-sömürgeler arasındaki nitelik farkını bir çırpıda ortadan kaldırıyorlar.Dünya halklarına 'iki süper güç'e karşı mücadele'yaftası altında,kendi ülkelerinde 'kendi' hakim sınıflarının; dışta da 'iki süper güç' dışındaki emperialistlerin kuyruğuna takılmanın yolunu gösteriyorlar."Üç dünya"teorisyenleri,'iki süper güç'e karşı mücadele yaftası altında,diger emperialist güçlerin,yarı-sömürge ülkeleri sömürmesinin propagandasını yapıyorlar.

Teng Hsiao Ping,alıntılar yaptığımız konuşmasında,sanki emperialistlerle yarı sömürge ülkeler arasında 'eşit şartlarda ticaret' söz konusu olabilirmiş gibi:

"Biz uluslararası ticaretin eşitlik,karsılıklı yarar ve karşılıklı tamamlayıcı değişim ilkeleri temeline dayanmasını savunuyoruz"(agy.s.17) diyor.

PR'de çıkan bir yorumda "Üç dünya"teorisyenleri şöyle diyor:

"Bugün sömürgiciler,sömürülenerlerle birlikte eşitlik temelinde 'diyalog' kurmak için aynı masaya oturmak zorundadır.  
(PR 4/76,s.10)

Bu açık revizyonist tez yeni değildir.Bu revizyonist tezi,ezilehler-le-ezenlerin, sömürülerle-sömürullenlerin dialog kurması tezini,Kautsky Bernstein'dan Krusçov'a tüm revizyonistler savunmuşlardır.

Aynı tezi bugün "Üç dünya" teorisyenleri 'Üçüncü dünya'ile 'ikinci dünya'ının ilişkileri için yeniden piyasaya sürüyorlar.PR'da bir başka yorumda "Üç dünya"teorisyenleri şöyle diyor:

"Üçüncü dünya ülkeleri bir yandan kendi aralarındaki mücadeleci birliği pekiştirirken,diger yandan da Batı Avrupa ülkeleri ile,diger ikinci dünya ülkeleri ile iki ve çok yanlı diyaloglar kurdular ve bunlarla ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirdiler.

...

Bu ilişkiler hem medde üreten "Üçüncü dünya" ülkelerinin dis ticaret şartlarının düzeltmesine hizmet etmeyece ve iki süper güçün tecritine malatadır."(PR 23/75,s.17)

Türkiye'de "Üç dünya" inin ve sosyal güvenimin şampiyonluğunu hakkıyla yapan Aydınlık söyleyi kıvırtmadan daka açık ifade ediyor:

"İkinci dünya ülkeleri dünya hegemonyası için mücadele edecek güçten yoksunlardır. İkinci dünya ülkeleri, gerek Üçüncü dünyanın mücadelelesi, gerekse iki süper devletin üzerindeki baskısı sonucu gelişmekte olan ülkelerle eşit ilişkiler kurmaya yöneliyorlar".

İşte "Üç dünya" teorisyenleri emperialist sömürüyü böyle cıllatıp, halklara hoş göstermeye çalışıyorlar. Krusçov'da, zamanında Kautsky ve Bernstein adlı öğretmenlerinden ödünc aldığı 'sağ duyulu' emperialistler tezlerini savunarak, emperialist sömürünün aslında hiç de kötü bir şey olmadığına halkları inandırmaya çalışırdı. "Üç dünya" teorisyenleri, 'ikinci dünya' adını verdikleri emperialist güçlerin, yarı sömürge devletlerle 'eşit ilişkilere' yöneldiğini söyleyerek, bunların emperialist nitelğini saklıyorlar.

Stalin Emperializmi şöyle karakterize eder:

"Emperializm büyük sömürge ve bağımlı ülkelerin yüz milyonlarca nüfuslu halkın en yüksüz bir şekilde sömürlmesi ve en insanlık dışı şekilde baskı altında tutulmasıdır. Aşırı kâr elde etmek: İşte bu sömürü ve baskının amacı budur."

(Stalin "Leninizmin İlkeleri" Alm. s.6)

İşte, "Üç dünya" teorisyenleri "eşit ilişkiler" adı altında bu baskı ve sömürüyü gözlerden gizlemekte, bu sömürü ve baskuya suç ortağı olmaktadır. Komünistler, her zaman emperializmin 'eşit ilişkiler' adı altında yürüttüğü sömürü ve baskıyı teşhir etmeyi kendilerine görev bilirler. Bunu yapmayan, emperialist sömürüye destek olur.

"Üç dünya" teorisyenleri, 'ikinci dünyanın' desteklenmesinde o kadar ileri gitmektedir ki, bunlar emperialist bir birlik olan amacı Batı Avrupa ve bütün dünya halklarını sömürmek olan AET'nin gelişmesini coşkuyla karşılamaktadır.

Qiao Kuan Hua BM'de yaptığı konuşmada bu konuda şöyle diyor:

"Batı Avrupa ülkelерinin birliği yeni gelişmeler gösterdi. Biz Batı Avrupa'nın birliğini destekliyoruz, ve Batı Avrupa'nın güçlenmesini memnunlukla karşılıyoruz." (abç) (PR 42/76 s.13)

Bu ne biçim 'komünist' siyasettir ki, emperialist bir gücün güçlenmesinden memnunluk duymaktadır? Bu ne biçim 'komünist' siyasettir ki, emperialist bir birliği desteklemektedir?

Komünistler hiç bir zaman, bir emperialist gücün güç kazanmasını memnunlukla karşılaşamazlar. Çünkü, tüm emperialistler nitelik olarak ayındır. Tüm emperialistler proletер dünya devriminin düşmanıdır.

Qiao Kuan Hua tarafından formüle edilen siyasetin, komünist siyaset olmadığı ortada.

Lenin emperialistler arasında 'tercih' konusunda şunları söyleyiyor:

"İki emperyalist güç ele alalım. Biri Afrika'nın dörtte üçüne; diğerini Afrika'nın dörtte birine sahip olsun..."

Modern demokrasinin (Lenin komünistleri kastediyor YN) görevi ne Afrika'nın dörtte üçüne hâkim olanın, hâkim olma hakkını savunmasını; ne de ötekinin (isterse birinciden ekonomik yönden daha hızlı gelişsin) bu dörtte üçe el koymasını desteklemektir. Modern demokrasi ancak hiç bir emperyalist burjuvazinin kuyruguna takılmadığı zaman; ikisinin de 'daha büyük kötü' olduğunu söylediğî zaman; her ülkede emperyalist burjuvazının yenilgisini istediği zaman; kendi kendine sadık kalmış olacaktır. (Lenin Eserler C.21, s.132-133)

Komünistlerin 'Avrupa Birliği' konusundaki tavrı Lenin tarafından daha 1915 yılında ortaya konmuştur. Lenin 'kapitalizm şartlarında Avrupa Birliği, sömürgelerin paylaşılması konusunda bir anlaşmadan öte bir şey olamaz' diyor. (Lenin Eserler C.21, s.344)

Emperyalizm ve proletер devrimleri çağında, emperyalizm şartları altında, yani Batı Avrupa ülkelerinde emperyalist burjuvaziler iktidarda olduğu sürece, 'Avrupa Birliği' 1. Ancak Batı Avrupa'daki bir emperyalist gücün diğerlerini ortadan silmesi ile mümkün olabilir ve 2. Bu birlik kesinlikle emperyalist, saldırgan, karşı devrimci bir birlik olur.

Komünistlerin görevi, böyle bir birliği sevinçle, memnuniyetla karşılamak değil; bu birliğin nitelğini teşhir etmektedir.

"Üç dünya" teorisyenleri, 'ikinci dünya' adını verdikleri emperyalist güçlerin gönüllü propagandasını yapmaktadır. Yaptıklarının Marksizm-Leninizm ile ilgisi yoktur.

#### ÜÇ DÜNYA TEORİSYENLERİ

'ÜÇUNCU DÜNYAYI' YEPKARE BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYOR

SOSYALİST DEVLETLERLE-YARI SÖMÜRGE-YARI FEODAL DEVLETLERİ

HALKLARLA-EMPERYALİZME UŞAKLIK EDEN HALK DÜŞMANLARINI ESİTLİYOR

"Üç dünya" teorisinin baş mimarlarından Teng Hsiao Ping:

'Üçüncü dünya' ülkeleri için:

"Daha sıkı birleşmemiz için her sebebi mevcuttur. Ama yabancı-

lağımız için tek bir sebeb bile yoktur." diyor.

Bunu söyleyen, 'Sosyalizmi inşa etmeye' olan, proletarya diktatörlüğünün hâkim sunduğu QHC'nin temsilcisiidir. "Daha sıkı birleşmeyi" önerdiği "Üçüncü dünya" ülkelerinin çoğulluğu ise, emperyalizme bağımlı yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerdir. Bu ülkelerin çoğunda açık yada örtülü, kanlı faşist diktatörlükler hâkim sürmektedir.

Bu iki zıt sistem arasında dağlar kadar fark; yabancılaşmak için her şart mevcuttur. Teng Hsiao Ping ve diğer "Üç dünya" teorisyenleri; proletarya diktatörlüğünün hâkim sunduğu sosyalizmin inşa süre-

cinde olan ülkelerle; comprador-toprak ağası sınıflarının faşist diktatörlüklerinin sürdüğü ülkeler arasındaki temel farklılığı gözlerden gizliyorlar.

Teng Hsiao Ping Irak Başkan yardımcısının QHC'i ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada:

"Olular bir kere daha üçüncü dünya ülkeleri arasında temel bir menfaat çatışmasının, çözülemez bir kavga olmadığını gösterdi." diyor.(PR 28/75 s.7)

Teng Hsiao Ping ve "üç dünya" teorisyenleri, sosyalizmle; emperyalizme usaklık eden sınıflar; giderek emperyalizm arasında temel bir çatışma, çözülemeyecek bir kavga olmadığı görüşlerini yayıyorlar.

"Üç dünya" teorisyenleri "Üçüncü dünyadaki" hâkim sınıfların usak niteliğini halkın gözünden gizlemeye; comprador ve feodalleri, emperyalizme karşı mücadele eden güçlermi gibi göstermeye çalışıyorlar.

"Üçüncü dünya" adı verilen ülkeler arasında, birakalım sosyalist devletlerle; emperyalizmin yarı-sömürgeci durumundaki olalar arasında temel çelişmeleri bir yana; Sosyalist ülkeler dışında kalan ve 'üçüncü dünya'ının büyük yoğunluğunu oluşturan ülkeler arasında da; 'Yabancılışa' sebeb olacak 'bir tek' değil, pek çok sebeb vardır.

Bunlar emperyalizmin yarı-sömürgeci durumundaki devletlerdir. Bu devletlerde hâkim olan sınıflar, su veya bu emperyalist güçce usaklık etme durumundadırlar. Eğer iki 'Üçüncü dünya' ülkesindeki hâkim sınıflar, değişik emperyalist güçlere hizmet ediyorlar ise, bunlar arasında, Teng Hsiao Ping'in deyimiyle 'yabancılışa' kaçınılmazdır. Bunun örnekleri sayısızdır. En son iki örnek Libya-Mısır, ve Somali-Etyopya savaşlarıdır.

"Üç dünya" teorisyenleri, "Üçüncü dünya" adını taktikleri ülkelerin çoğundaki hâkim sınıfların emperyalist usağı olduğunu gizlemek için, bu ülkeler arasında suni bir birlik yaratıyor.

"Üçüncü dünyadaki" ülkelerin çoğunda hâkim sınıflar su veya bu emperyalist güçlerin usağıdır. Bu sınıflar bu ülkelerde halk devrimleri ile yıkılmadıkça, bu ülkeler arasında bir birlik ancak kof birliktir. Her an yıkılabilir, yıkılmaya mahkûm birliktir. "Üç dünya" teorisyenleri bu gerçekleri gözlerden gizliyor.

#### ÜÇ DÜNYA TEORİSİ

YARI SÖMÜRGE DEVLETLERİN

BAĞIMSIZ OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜ YAYIYOR

BU ÜLKELERİN ARTIK SÖMÜRÜLMEDİĞİNİ SAVUNUYOR

YENİ SÖMÜRGEÇİLİĞİN PROPAGANDASINI YAPIYOR

Teng Hsiao Ping ve diğer "üç dünya" teorisyenleri, emperyalist sömürgeci, ve "Üçüncü dünya" ülkelerinden söz ederken; sürekli olarak bu ülkelerin geçmişte sömürülmüş olduğunu vurguluyorlar. Bunlar, "Üçün-

"Üçüncü dünya" adını taktikleri ülkelerin siyasi bağımsızlığa kavuşmuş olduğunu görevlerinin şimdi ekonomik bağımsızlığı kazanmak olduğu söylüyorlar.

Teng Hsiao Ping şöyle diyor:

"Üçüncü dünya" ülkeleri geçmişte aynı kaderi paylaşmışlardır. Ve bugün sömürgecilige, yeni sömürgecilige ve büyük güçlerin hegemonyacılığına karşı mücadele etmek, milli ekonomilerini geliştirmek ve ülkelerini inşa etmek gibi ortak görevlerle karşı karşıyadır." (agy s.15)

"Gelismekte olan çok sayıda ülke sömürgecilik ve emperyalizm tarafından uzun süre sömürgü ve baskı altında tutulmuştur. Bunların hepsi, şimdiki siyasi bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra; sömürgecilikin kalıntılarını ni tasviye etmek, milli ekonomilerini geliştirmek ve milli bağımsızlıklarını pekiştirmek tarihi görevi ile karşı karşıyadır."

Teng Hsiao Ping ve diğer "Üçüncü dünya" teorisyenlerine göre, emperyalizme bağımlı yarı-sömürge ülkelerde, siyasi bağımsızlığı kazanmak; milli bağımsızlığı kazanmak gibi bir görev kalmamıştır. Yapılması gereklili olan, yalnızca zaten kazanılmış olan milli bağımsızlığı pekiştirmektir!

Bu tez kesinlikle, yarı-sömürge durumunda olan devletlerin gerçek durumunu ortaya koymamaktadır. Şekili bağımsızlığı, gerçek bağımsızlığını gibi gösterip, emperyalizme ve usaklarına karşı yürütülmesi gereken, halkın demokratik devrimini gerçeksizmiş gibi gösteren karşı devrimci bir tezdir.

Bugün "Üçüncü dünya" ülkeleri adı verilen ülkeler içinde proletarya önderliğinde halkın demokratik devrimini gerçekleştirmiş ülkeler dışındaki ülkeler emperyalizmin yarı-sömürgesi durumundadır. Ülkedeki hakim sınıflar emperyalizme usaklık eden sınıflardır. Ülkenin ekonomisi ne, siyasetine vs. gerçekten hakim olan emperyalist devlet ve tekellerdir.

Bu ülkelerde; 'milli bağımsızlığın pekiştirilmesi' değil, milli bağımsızlığın kazanılması görevi gündemdedir. Bu görevi çözecek olan ise, proletarya önderliğinde demokratik halkın devrimi olacaktır.

Lenin daha sömürgeciligin (eski tipte sömürgeciligin) hakim olduğu bir dönemde, yeni sömürgecilik denen olgunu tespit etmiş ve şunu söylemiştir:

"Henüz feudal veya pederşahı-köylü ilişkilerinin ağırlıkta olduğu geri kalmış devletler ve milletler konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey vardır..."

Bütün ülkelerin, ve fakat özellikle geri kalmış ülkelerin emekçileri arasında hiç yorulmadan emperyalistlerin sistemi olarak yüctükleri, görünürde siyasi bağımsız, gerçekte ise ekonomik, mali ve askeri yönle kendi-

lerine bağımlı devletler yaratma sahtekârlığını teşhir etmemiz gereklidir."

(Lenin Eserler Alm. C.31,s.138)

Lenin bu teşhir işini, Kominternin ikinci Kongresinde, bütün komünistlerin görevi olarak tespit ediyor.

Komünist olma iddiasında olan Teng Hsiao Ping ve diğer "Üç dünya" teorisyenleri, emperialistlerin bu sahtekârlığını teşhir edecek yerde; emperializmin yarı-sömürgeyi durumunda olan devletlerin bağımsız olduğu safsatalarını yayarak, emperializme hizmet ediyorlar.

Aynı safsataları bugünkü "Üç dünya" teorisyenlerinden önce, Kruşçov Fevziyonistleri savunmuştu.

Onlar, emperializme karşı yürütülen kurtuluş mücadelelerinin 'yeni bir dünya savaşına yol açacağı'ndan korktuklarından; yarı sömürgelerin zaten bağımsız olduğu, bağımsızlık mücadelesinin gereksiz olduğu vb. tezler savunuyorlardı.

Kruşçov yarı-sömürge ülkelerde devrimin gereksiz olduğunu söylüyor, asıl meselenin 'ekonomiyi geliştirmek' olduğunu söylüyor. Nasil? diye soranlara da 'Sosyalist işbirliği ve dayanışma' 'Sosyalist işbölümü' 'Sovyet yardımı' ile cevabını veriyordu. O böylece bütün gücü ile, emperializmin yarı-sömürgeyi durumunda olan ülkelerde, Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık için yürütülen Halk Demokratik Devrimlerini engellemeye çalışıyordu.

Bugün "Üç dünya" teorisyenleri de aynı şeyi yapıyorlar.

"Üç dünya" teorisyenleri, bugün 'Üçüncü dünya ülkelerinde' esas görevin sömürgeciligin kalıntılarını tasfiye etmek olduğunu söylüyorlar. Yarı-sömürge tipte sömürünün hakim olduğundan hiç söz etmiyorlar. Karşı çıktıkları yalnızca sömürgə tipi sömürüdür. Ama bu sömürü tipi çağımızda tipik degildir. Çağımızda tipik ve hakim olan emperialist sömürü şekli yarı-sömürgeciliktir. "Üç dünya" teorisyenleri bu gerçeği gizleyerek yarı-sömürgecilige hizmet ediyorlar.

"Üç dünya" teorisyenleri, bugün 'Üçüncü dünya' ülkelerinin önünde duran görevin milli ekonomilerini geliştirmek olduğunu söylüyorlar. Milli ekonomiyi geliştirmek, devrim meselesi dir. Emperializmin ülkeden kovulması meselesi dir.

Bugün yarı-sömürge ülkelerde, milli ekonominin gelişmesini engelleyen unsur emperializmdir. Emperializm kendine bağımlı ülkelerde, kendine bağımlı comprador tipte bir kapitalizmle, Feodalizmin içe girdiği, yarı-sömürge-yarı feudal bir sosyo-ekonomik yapı yaratır. Milli ekonominin gelişmesini engeller.

Milli ekonominin gelişmesi yarı-sömürge, yarı-  
yapının tasfiyesine bağlıdır. Bu da ancak başarılı bir Demokratik Devrimi ile mümkün kündür. "Üç dünya" teorisyenleri, milli ekonominin geliştirilmesi göre-

vini emperializme(iki süper güç d ündaki emperialist güçlere) ve ona -  
ușaklık eden kompradorlarına ve toprak așalarına yükliyor.

Bunların milli ekonomiyi geliştireceği hayallerini yayıyor.Teng Hsiao Ping'in kalkınma reçetesini söyle:

"Gelişmekte olan bir ülke,eğer kendi özelliklerine ve şartlarına göre hiç yılmadan çaba sarfederse ve kendi gücüne dayanma ilkesine sarılırsa,adım adım kendi sanayi ve tarımının modernleştirilmesinde önceki nesillerin ulaşamadığı yüksek bir gelişme düzeyine ulaşması tamamen mümkünür."(agy 13)

Her şeyden önce doğal kaynaklarını elinde tutmalı ve yabançı sermayenin kontrolünden adım adım kurtulmalıdır.(agy 14)

"Bu ülkeler ham maddelerini...esit ticaret ilişkileri temelinde rasyonal fiyatlarla satıp... Karşı bulundukları güçleri adım adım giderebilecek,.."(agy 14)

"Kendi gücüne dayanmak asla kendi içine kapanmak ve diş yardımını reddetmek anlamına gelmez,çeşitli ülkelerin devlet egemenliğine saygı,esitlik ve karşılıklı yarar,karşılıklı tamamlayıcı değişim ilkeleri temelinde,iktisadi ve teknik işbirliği yapmalarını başka ülkelerin avantajları ile kendi avantajlarını kapama bakımından,daima faydalı ve zorunlu saydı."

İnsan konuşanın Teng Hsiao Ping olduğunu; ÇKP adına konuştugunu bilmese; bu sözleri edenin emperialist bir devlet veya tekelin sözüsü olduğunu sanır. Çünkü Teng Hsiao Ping'in burada propagandasını yaptığı 'kalkınma tez'ini, tüm emperialistler, 'geri kalmış' ülkeler için reçete olarak savunmaktadırlar

Tüm emperialist güçler,"emperializme bağımlı,yarı-sömürge,yarı-feodal ülkelerde,kalkınmanın devrim meselesi olduğunu gizlemeye çalışmaktadır; ülkenin emperializme bağımlılığını daha da artırmaktan başka bir işe yarımayan emperialist 'yardımlarla' kalkınabileceğinin propagandasını yapmaktadır. Bu gün bütün emperialist ülkelerin bütçelerinde 'kalkınma yardımı' adı verilen fonlar vardır. Emperializmin 'kalkınma yardımı' sahtekârlıktan öte bir şey değildir. Emperializm çağında, emperialistlerle,emperializmin yarı-sömürgesi durumunda olan ülkeler arasında 'esit ticaret ilişkileri' vs. mümkün degildir.Köle sahipleri ve köleler arasında eşitlik ne kadar mümkünse; emperializmle yarı-sömürge devletler arasında eşitlik o kadar mümkünür.Komünistlerin görevi,emperialistlerin 'diş yardımlarla' 'esit ilişkiler temelinde geliştirilen iktisadi ilişkilerle' 'iktisadi ve teknik işbirliği' gibi 'im' ilke ekonominin gelişirili gibi tezlerin safar teşhir etmek; Ülke ekonominin erkenen geliştirilebil rinin yaratılabilmesi için; emperizme,komprador kapital ve

feodalizme karşı yönelen, Demokratik Halk Devrimine önderlik etmektedir.

"Üç dünya" teorisyenleri ülke kalkınmasını bir devrim meselesi olarak görmüyor. Ülkenin kalkınmasını emperialist güçlerden, emperializmin uşaklığını yapan sınıflardan bekliyorlar.

"Üç dünya" teorisyenleri bu şekilde, yeni sömürgeciligin propagandasını yapıyorlar.

"Üç dünya" teorisyenlerinin savunduğu bu tezler; emperializmin girdiği geri ülkelerde kapitalizmi geliştirdiği için esas olarak olumlu olduğunu; 'üretici güçlerin' gelişmesi için, emperializmin desteklenmesi gerektiğini savunan Bernstein, Kautsky, Trotski gibi devrim düşmanlarının tezleri ile tam bir uyum halindedir.

"Üç dünya" teorisyenlerinin savunduğu 'milli ekonomiyi adım adım' geliştirm, 'yabancı sermayenin kontrolünden adım adım kurtulma' gibi tezler, bu tezin devrim düşmanı nitelikini hiç bir yanlış enlamaya imkân vermeyecek bir açıklikta ortaya koymaktadır. Teng Hsiao Ping ve "Üç dünya" teorisyenleri için, aslında emperializme bağımlı geri ülkelerde devrim diye bir meseleye gerek yoktur. Bu ülkeler zaten bağımsızdır. Yapılması gereklili olen şey üretici güçlerin geliştirilmesidir. Bunun da yolu emperialist yardımilarla 'diğer ülkelerin avantajları ile kendi dezavantajlarını kapamaktan' geçer. Bunun için 'dialog' gereklidir. "Üç dünya" teorisyenlerinin 'dialog' adı verdienenme, onlardan yirmi yıl önce Krusçov 'barış içinde bir arada yaşama' diyor.

Teng Hsiao Ping ve "Üç dünya" teorisyenleri, emperializme bağımlı ülkelerdeki hakim sınıfların, emperializme uşaklık niteliklerini, gözlerden gizliyor. Bu sınıfların 'yığıtçe' 'milli menfaatleri' savunduğunu, komprador burjuva ve toprak ağası iktidarları değil, milli burjuva iktidarları olduğunu savunuyorlar.

Bu gerçegi çarpitmaktadır. Emperializm ve proleter devrimleri çağında, milli nitelikte orta burjuvazi, iki büyük güç arasında kalan bir sınıfır. Bir yanda emperializm-diğer yanda proleter dünya devrimi. Bu iki gücün arasında uzun süre durmak imkânsızdır. Bu yüzden çağımızda uzun süreli milli burjuva iktidarları imkânsızdır.

Mao Zedung bu konuda söyle diyor:

"Emperializm ölüme gitmektedir. Yaşamak için sömürgelelere her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Bu yüzden emperializm her hangi bir sömürge veya yarı sömürge ülkede burjuvazinin diktatörlüğü altında kapitalist bir toplum kurulmasına izin veremez.

(Mao Zedung Seçme Eserler Alm. C.2, s.413)

"Milli burjuvazinin, kendi hakim olduğu bir devlet kurma deneyi, gerçek tesisi imkânsız olan bir şemdir. Çünkü bugün dünyadaki durum belirleyen devrimin ve karşı devrimin güçleri arasındaki nihai mücadeledir."

(Seçme Eserler C.1, s.11)

İşte "Üç dünya" teorisyenlerinin 'Mao Zedung düşüncesi'adına red et-  
tikleri gerçekler bunlardır.

"ÜÇDÜNYA TEORİSİ" SOVIYETLER BİRLİĞİNİN  
SOSYAL EMPERYALİST BİR GÜCE DÖNÜŞMESİ OLCUSUNU  
SOSYALİZMİN VARLIĞINI REDETMEK İÇİN KULLANILIYOR:

"Üç dünya" teorisyenleri, bugün dünyada önemli değişiklikler olduğunu belirtiyorlar. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birinin Sovyetler Birliğinin Sosyal Emperialist bir güçe dönüşmesi, böylece 'sosyalist kampın dağılması' olduğunu söylüyorlar.

Gerçekten de 1917 Ekim devrimi ile, emperialist zincirin halkalarından ilk kopan ülke olan Sovyetler Birliğinde, burjuvazi iktidarı yeniden (bir darbe ile) ele geçirmiş, sosyalist ekonomiyi, tekeliçi devlet kapitalisti nitelikte bir ekonomiye dönüştürmüştür, ve Sovyetler Birliği gidecek sosyal emperialist bir güç haline gelmiştir.

Diğer yandan, ikinci dünya savaşından sonra, emperialist zincirin halkalarından kopan bir dizi doğu Avrupa Ülkesinde, Sovyetler Birliğinde görülen gelişmeye paralel bir gelişme görülmüş, buralarda da burjuvazi iktidarı yeniden eline geçirmiştir. Bu ülkelerde artık sosyalist ülkeler degildir.

Bu gerçeklerden yola çıkarak 'sosyalist kamp' dağılmıştır tespiti yapılabilmemi?

"Üç dünya" teorisyenleri böyle bir tespiti yapıyorlar. Eğer 'sosyalist kamptan' anlaşılan yalnızca ikinci dünya savaşından sonra, proletaryanın iktidarı ele geçirdiği ve Sovyetler Birliği etrafında kümelenen, COMECON ve VARŞOVA PAKTİ içinde birleşen sosyalist devletler ise, bunlar artık sosyalist devletler olmadığı için, sosyalist kampın dağıldığı söylenebilir.(14)

İkinci dünya savaşından sonra; 'sosyalist kamp' kavramı genel olarak bu anlamda kullanılmıştır. Bu anlamda ama yalnızca 'sosyalist kamp' dağılmıştır.

'Sosyalist kamp'ın bir de başka bir anlamı vardır. 'Sosyalist kamp' Lenin ve Stalin'de henüz COMECON ve VARŞOVA PAKTİ ortaya çıkmadan, proletler dünya devriminin bütün güçlerini ifade etmek için kullanılıyordu.

Stalin 1917 yılında yazdığı iki kamp adlı yazida:

"Dünya bugün kesinlikle ve geri dönüşü olmayacağı bir biçimde iki kampa bölünmüştür: Emperializm kampı ve Sosyalizm kampı"  
(Stalin Eserler C.4, s.205)

Yine Stalin 1925 yılında:

"Kim-kimi -- tayin edici mesele budur. Çünkü dünya iki kampa ayrılmıştır. Başını İngiliz-Amerikan sermayesinin çektiği kapitalizm kampı ve Sovyetler Birliği'nin çektiği sosyalizm kampı."

(Stalin Eserler C.7, s.61)

demektedir.

Stalin bunları söylediğinde, dünyada henüz bir tek sosyalist devlet vardı. Lenin de iki kamp meselesine Stalin gibi yaklaşıyor, Ekim devriminden sonra dünyanın 'iki dünyaya-eski-kapitalizmin dünyası ile, yeni-sosyalizmin dünyası'na bölündüğünü söylüyordu.

Stalin 'Leninizmin İlkeleri' adlı eserinde, Ekim devriminden sonra proletер dünya devriminin güçlerini şöyle tespit ediyordu:

"Devrim artık bir ülkenin çerçevesini aşmıştır. Dünya devrimi çağrı başlamıştır. Devrimin (Proleter Dünya Devriminin Yılı) esas güçleri: Bir ülkede proletarya diktatörlüğü, bütün ülkelerde proletaryanın devrimci hareketleri. Esas yedekler: Gelişmiş ülkelerde yarı proletér ve küçük burjuva kitleler, sömürge ve bağımlı ülkelerde kurtuluş hareketleri."

Stalin iste, 'Sosyalizm kampı' dısında somit olarak bunu anlıyordu. 'Sosyalist kamp' objektif olarak emperyalizmi zayıflatın, proleter dünya devrimine hizmet eden bütün güçleri içeriyor.

Sosyalist kampın esas (temel-baş .. Almancası Hauptkraft) gücü, proletaryanın iktidarı ele geçirdiği sosyalist devletler ve bütün dünyada proletaryanın devrimci hareketleri idi. Esas yedekleri ise emperyalizmi zayıflatın tüm halk hareketleri idi.

Bu anlamda kullanıldığından bugün 'sosyalist kamp' dağılmamıştır. Bugün proleter dünya devrimine hizmet eden tüm güçler, sosyalist kampı; proleter dünya devrimine düşman tüm güçler ise, emperyalist kampı olusturmaktadırılar.

Bugün 'Sosyalist kamp' proletaryanın iktidarda olduğu Sosyalist devletleri, bütün ülkelerde proletaryanın devrimci hareketlerini; ve emperyalizme darbe vuran tüm devrimci hareketleri içerir.

"Üç dünya" teorisyenleri, 'sosyalist kamp' dağıldı tezi ile; bugün dünyada artık proleter dünya devrimi için savaşan güçler yokmuş gibi bir safsata yayılıyorlar.(15)

Onlar, sosyalizmin sistem olarak varlığını reddediyorlar.

#### ÜÇ DÜNYA TEORİSİ

##### 'EMPERYALİST KAMP'I YOK SAYIYOR:

Teorilerini haklı çıkarmak için, sosyalist kampı kašla göz arasında yok eden "Üç dünyacilar" aynı amaçla emperyalist kampın da dağıldığını söylüyorlar.

"Üç dünya" teorisi, emperyalist kampı yok etmek için bugün emperyalistler arası çelişmelerden biri olan, Amerikan emperyalizmi ile, Sovyet sosyal emperyalizmi arasındaki çelişmeyi mutlaklaştırıyor.

Bunlar arasındaki tüm anlaşmaların göz boyama olduğu tezini getiriyor.

"Üç dünya"cılar, emperyalist kampı yok ederken, güya Lenin'in kapita-

lizmin eşitsiz gelişme kanunundan yola çıkıyorlar.

Yaptıkları sahtekârlıktır.

Lenin hiç bir zaman, emperialistler arası çelişmeleri mutlaklaştırmamıştır. Lenin emperialistlerin iki eyilimi olduğunu belirtmiştir. Birbirleriyle mücadele (dünya hegemonyası konusunda) ve uzlaşma (Devrimleri bastırma) konusunda. Bu iki eyilimin ikisininde, sağlam bir temel üzerinde yükselmediğini belirtmiştir.

Marks kapitalizm şartlarında, burjuvalar arasında uzlaşma ve dalaşmanın nitelliğini söyle belirlemiştir.

"Nasıl ki bir ülkenin burjuva sınıfı, aynı ülkenin proletarya-sına karşı, burjuva sınıfının üyelerinin kendi aralarındaki rekabet ve mücadeleye rağmen, kardeş olmuş ve birleşmiş ise; aynı şekilde bütün ülkelerin burjuvaları dünya pazarında birbirleriyle çeşitli şekilde rekabet ve mücadele etmelerine rağmen, bütün ülkelerin proletaryasına karşı kardeş olmuş ve birleşmiştir."

(ME Eserler C.4, s.416)

Marks'ın bu tespiti bugün hala geçerlidir.

Bugün, emperializm ve proletер devrimleri çağında; tüm emperialistler proleter devriminin düşmanıdır. Emperializm, proleter dünya devrimi karşısında bir kamp teşkil etmektedir. Açıkta k, bu kamp içinde çelişmeler barındıran bir kampdır. Ve proletarya bu çelişmelere den, proleter dünya devriminin menfaatleri için, yararlanmaya çalışır. Ama bu yararlanma hiç bir zaman, bir emperialist gücü diğerine karşı desteklemek şeklinde olamaz. Emperialist kampın, proleter dünya devriminin karşısında var olduğunu gizlemekle hiç olamaz.

"Üç dünya" teorisyenlerinin yaptığı işte budur.

#### YENİ SARTLAR SAFSATASI

"Üç dünya" teorisyenleri, Marksizm-Leninizm ilkelerini reddeder, bu ilkeleri çarptırken 'yeni şartların' bunu gerektirdiğini söylüyorlar.

Bu yeni bir şey değildir. Bugüne kadar bütün oportunistler, Marksizmi sarptırmak için hep 'yeni şartlar'ın varlığında söz etmişlerdir.

Mesela Krusçov 20. Parti Kongresinde 'barış içinde yarış-barış içinde geçiş' tezlerini yeni şartların varlığına bağlayarak savunuyordu. Leninizmin artık eskidigini söylüyordu.

Nedir bugün var olan yeni şartlar? Emperializm, nitelik mi değiştirmiştir? Hayır. Ama "Üçüncü dünya" cilar üstü kapalı bunu savunuyorlar.

Proleter devrimleri çağrı kapalı sindir? Hayır. Ama "Üçüncü dünya" teorisyenleri üstü kapalı bunu savunuyorlar.

Artık meselelere sınıslı değil, anlaşmamak mı gereklidir? Hayır. Ama "Üç dünya" cilar, meselelere ... fasil açıdan yaklaşmayı reddetmektedirler.

"Üç dünya" teorisyenleri, yeni şartlar altında, Marksizm-Leninizmin bir dizi temel ilkесini çarpmaktadır.

Biz CKP'nin X.PK.de çağ konusunda yabilen

"Lenin'in ölümünden bu yana dünyada çok büyük değişiklikler olmuştur. Ama çağ değişmemiştir. Lenin'izmin temel ilkeleri eskimemiştir ve hala düşüncemizi yönlendiren teorik temeli oluşturmaktadır."

(CKP X.Parti Kongre Raporu Alm.s.25)(16)

Tespitine eynen katılıyoruz. Bu tespit doğru bir tespittir.

"Üç dünya" teorisyenlerinin düşüncesini yönlendiren teorik temel, yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi, Lenin'izmin ilkeleri degildir. Onların teorik temeli, Bernstein'dan-Kautsky'den Kruşçov'a uzanan 'eski' ve 'modern' revizyonizmdir. Onların teorisi 'modern revizyonist' tezlerin 'yaratıcı bir biçimde' günümüz şartlarına uygunlaşması ve çeliştilmesidir.

#### "ÜÇ DÜNYA" ŞİMDİ DE STRATEJİ OLDU

"Üç dünya" teorisyenleri, Mao Zedung'un ölümüne dek, "Üç dünya" konusunda "Üç dünya resmi" "Üç dünya gönüleri" vs. gibi kavramlar kullanarak, bunun bir taktik mesele olduğu görüşünü yayıyorlardı.

Mao Zedung ölümden sonra, bu "Üç dünya" 'resmi' 'görüşü' vs.nin 'bir teori' olduğu Mao Zedung tarafından ortaya konduğu ve de dünya devriminin 'strateji' olduğu ilân edildi.

"Üç dünya" teorisi, ister resim, ister görüş, ister teori, ister taktik, ister strateji olsun, anti-Marksist'tir. Devrime değil karşı-devriye hizmet etmektedir. "Üç dünya" devrimin strateji olduğunun ilan edilmesi; yanlışca "Üç dünya" cıların hatalarını sistemeştirdiklerini gösterir. Uluslararası alanda bu teorinin strateji ilân edilmesi, Marksizm-Leninizmle, sertlilik arasındaki mücadeleyi daha da sertleştirecektir.

#### ÜÇ DÜNYA TEORİSİNİN PRATİKTE YANSIMASI

"Üç dünya" teorisinin pratikte uygulanması.

-Sosyalist ülkelerde, proletер enternasyonalizmin ilkelerinin çığ-nenesine proletaryanın ve halkların devrim mücadelesinin desteklenmesi yerine; emperialist güçlerin ve emperializme uğradıkları kompradorların ve toprak ağalarının desteklenmesine yol açmaktadır.

"Üç dünya" teorisi sosyalist QHC'nin dış siyasetine

'iki süper güç'e karşı; 'iki süper' güç dışındaki emperialist güçlerin desteklenmesi şeklinde yansımaktadır. QHC'i Batı Avrupa'da ve Japonya'da proletaryanın, buralardaki emperialist burjuvaziye karşı mücadelesini destekleyip, onun propagandasını yapanlığı yerde; Batı Avrupa ve Japonya emperialist burjuvazisinin propagandasını yapmakta'. Bunların başarılarını alkışlamaktadır.

QHC Batı Avrupadaki emperialist güçlerin, niteliğini teşhir edecek yerde; emperializm şartları altında Batı Avrupa Birliğinin arcak emperialist bir birlik olabileceğinin; böyle bir birliğin halklar için tehlikeli olduğunun propagandasını yapacak yerde, Batı Avrupa Birliğinin propagandasını yapmaktadır.

QHC proletér enternasyonalizminin gereği olarak, 'ikinci dünya'daki emperialistlerin 'Üçüncü dünya' ile yaptığı anlaşmaların emperialist niteliğini teşhir edecek yerde, bunların eşitlik temelinde yapıldığı propagandasını yapmaktadır. QHC Atom tekelinin kırılması adına!

"İkinci dünya" emperialistlerin atom silahlanması desteklemektedir.

QHC emperialistler arası çelişmelerde yararlanma adına, Amerikan emperializmi ve Sovyet sosyal emperializmi dışındaki emperialist güçleri desteklemektedir.

"Üç dünya" teorisi sosyalist QHC'nin dış siyasetine "Daha saldırgan ve daha tehlikeli" 'süper güç olan' Sovyetler Birliği'ne karşı, Amerikan emperializmini desteklemek şeklinde yansımaktadır.

QHC, Batı Avrupa'da Amerikan askerlerinin varlığını denge unsuru olarak olumlu karşılamakta; NATO'nun güçlenmesinden memnunluk duyduğunu belirtmektedir. Sosyalist bir devlet hiç bir zaman, saldırgan emperialist bir askeri paktın güçlenmesinden memnunluk duymaz.

"Üç dünya" teorisi QHC'nin dış siyasetine

"Üçüncü dünya" ülkelerinde devrimci güçleri destekleyecek devrimci hareketlerin propagandasını yapacak yerde, devrimin hedefi olan, kompradorları ve toprak ağalarını destekleme, bunların güya bağımsızlık mücadelelerinin propagandasını yapmak şeklinde yansıyor.

QHC, İran Şahını, emperializme karşı mücadele eden bir 'yigit' ve İran halkın temsilcisi olarak görüyor.

QHC, Enver Sedat'ı, Misir halkın temsilcisi, emperializme karşı mücadelenin tatarlı savaşçısı olarak görüyor.

QHC, Afrikada, emperializme karşı kurtuluş mücadele veren halklarla; Afrika, devletleri arasında hiç bir temel çalışma bulunmadığı görüşlerini yayıyor.

QHC 'sosyal-emperializme karşı mücadele' adına Zaire'deki hakim sınıflara yardım ediyor vs.vs.

Göründüğü gibi, "Üç dünya" teorisinin uygulaması, sosyalist bir devleti, Lenin'in önerdiği:

"İleri ülkeler proletaryası ile ve ezilen halklarla, hangi türden olursa olsun tüm emperialistlere karşı ittifak, iste proletaryanın dış siyaseti budur." (Lenin Eserler C.25, Rus Devletinin Dış Siyaseti)

Şekilde bir siyasetten uzaklaşmıştır, emperializmin yedegine düşmektedir.

"Üç dünya" teorisinin uygulanması

"İkinci dünya"da sınıf mücadelesinin tatili, 'kendi' emperialist burjuvazisi ile uzlaşmaya, yani sosyal şövenizme, giderek sosyal emperializme götürür.

Biz bunu bir 'ikinci dünya ülkesi' olan Batı Almanya'da somit pratiğimizde yaşadık.

Batı Almanya'da önce AKP-ML (Almanya Komünist Partisi-ML) başkanı Ernst Aust'un ağzından bütün Batı Almanya'da baş düşmanın Sovyet Sosyal Emperializmi olduğunu ilân etti. (Sanki bütün Almanya'da bir devlet söz konusu imiş de, AKP-ML'in de görevi bütün Almanya'da devrin yapmak imiş gibi!). Sosyal emperializme karşı burjuvazinin yurtsever kesimleri ile cephe kurmayı önerdi. (17) (Bak Kiel Konuşması) ardından AKP (Almanya Komünist Partisi) aynı tezlere sarıldı. Onlar bugün bu tezleri 'tek yaratıcı bir biçimde' daha da geliştirdiler.

Kendine ML adını takan AKP, bugün Batı Alman emperializminin 'Üçüncü dünya ülkeleri' ile 'eşitlik!' temelinde giriştiği ekonomik ilişkileri (yani emperialist sömürüyü selamlıyor).

Kendine ML adını veren AKP, Batı Almanya'da Atom reaktörlerine karşı gelişen mücadeleyi sabote ediyor.

Batı Almanya'nın Brezilya'ya atom reaktörü satmasını destekliyor.

"Üçüncü dünya'da kompradorları, toprak ağalarının propagandasını yapıyor. vs. vs. . . .

"Üç dünya" teorisinin uygulanması:

"Üçüncü dünya'da, demokratik halk devrimine ihanet; halkı emperializmin uşağı hakim sınıfların, yani kompradorların ve toprak ağalarının pésine takmak enlamına gelmektedir.

Bunun ülkemizde en açık örneği, Aydinlik ve Halkın Sesi oportunistlerinin izlediği, üçlü oportunist blogun da geriden takip ettiği siyasettir.

Bunlar, Türkiye'de 'iki süper gücü' baş düşman ilân ederken Amerika emperializminin hakim olduğu gerçekini gözlerden gizlemektedir.

Bunlar, 'iki süper güç' dışında emperialist güçlerin varlığını, özellikle Batı Alman emperializminin Türkiye'deki varlığını gözlerden gizlemektedirler.

Aydinlik, Demirelleri, Türkeşleri, Ecevitleri kâh 'bağımsızlık savaşçısı', kâh Rus uşağı ilân etmekle, Türk ordusunun (onlar Türkiye ordusu diyorlar) güçlendirilmesini talep etmektedir.

Aydinlik oportunistleri, bugün merkezi görevin 'milli bağımsızlığı korumak' olduğunu söyleyerek a) Türkiye'nin yarı sömürge bir Ülke durumunda olduğunu bu anlamda bir milli bağımsızlığı olmadığı gerçekini b) Türkiyede, emperializmin uşağı komprador burjuvazı ve toprak ağası sınıfı yerli hakim sınıfların iktidarda olduğu gerçekini gözlerden gizlemektedir.

Bunlar, Türk faşistlerinin 'iki süper güç' dışında bütün emperialistlerle girdiği ekonomik ilişkileri olumlu karşılamaktadır. vs.

"Üç dünya" teorisinin savunulması konusunda, üçlü oportunist blok (bugün bu blok dağılma belirtileri göstermektedir), sosyal şövenizmin Türkiye'deki esas ve en tutarlı savunucusu olan Aydinlik oportunistlerinin içinde yürümüşlerdir. Bunlar, Aydinlik'in bazı, aşırı sağcı özü çok açık olan tezlerine karşı çıkmalarına rağmen özde, aynı siyaseti izlemiştir.

Bunlardan "Halkın Kurtuluşu" oportunistleri, 'Halkın Kurtuluşu' çökarken adlı yayıldıkları program niteligindeki bildirgede "Üç dünya" teorisinin bütün önemli tezlerini aynen savunmuşlardır. Adı geçen bildirgede

- 'iki süper güç' halkların baş düşmanıdır. Sovyet sosyal emperializmi daha saldırgandır tespiti yapılmaktadır (agy s.4)

- 'Üçüncü dünya ülkeleri her geçen gün daha fazla bir araya geliyor ve üçüncü dünya politikasını daha güçlü bir şekilde iki süper güç'e doğru yöneltiyor' (bak agy. s.5) denmektedir.

- "Ülkeler Bağımsızlık, Milletler Kurtuluş, Halklar Devrim İstiyor" (s.6) şiarı, sınıfal niteliği açıklanmadan kullanılmaktadır.

"Üç dünya" teorisinin bütün önerileri, adı geçen yazida vardır.

Adı geçen yazıyı, Aydinlik oportunistinden olumlu olarak ayıran şey Ülkede baş gelişmenin "yerli gericilikle, halk kitleleri arasındaki çelişme" olarak tespitidir. (s.7)

Daha sonraki gelişmesi içinde HK oportunistleri, Aydinlik'in "Ne Amerika Ne Rusya.... şiarına sahip çıkarak, Aydinlik'la arasındaki olumu farkı da ortadan kaldırdı.

"Üç dünya" teorisinin yoğun ifadesi olan "Devletler Bağımsızlık, Milletler Kurtuluş-Halklar Devrim İstiyor" şarı (HK çoğunlukla Devlet yine Ülke kavramını kullanıyordu) uzun süre, HK'unun uluslararası olaylara ayrılan sayfasının baş sloganı idi.

Son dönemde HK, 'Üç dünya' teorisi'ne karşı çıkan bir dizi ML partinin görüşlerini dergisinde yayınladı. Ardından "Ülkeler Bağımsızlık, Uluslar Kurtuluş, Halklar Devrim İstiyor" şarı 'sessiz sedasız sayfa başlığı olmaktan çıktı' yerine "Bütün Ülkelerin İşgilleri ve Ezilen Halklar Birleşin" doğru şarı aldı. HK, bütün bunlara rağmen, "Üç dünya" teorisi konusunda, kendisi henüz açık bir tır tavır tekinmemiştir; ve "Üç dünya" teorisinin, Türkiye'nin somut pratigine yansıması olan "Ne Amerika-Ne Rusya vs..." siyaseti hala hakimdir.

HB oportunistleri de, "Üç dünya teorisi"nin ateşli savunucularından olmuştur. Bunlar Türkiye'de baş düşmanın "faşizm, sosyal-faşizm ve iki süper devlet" (HB sayı2, s.7) olduğu tespitini yaparak, sosyal şövenizm konusunda, Aydinlik'a, HK'dan daha çok yaklaşmışlardır.

Bunlar "Sovyet-Amerikan rekabetinin stratejik(aç HB!) durumuna bakılırsa,saldırı mevziinde bulunanın... Sovyet sosyal-emperyalizmi olduğu görülür."(HB sayı 1,s.6) diyerek, Sovyet sosyal-emperyalizmini baş düşmen ilân etmenin,Amerikan emperyalizmini gözlerden gizlemenin teorik temelini atmışlardır.

"Devletlerin Bağımsızlık,Milletlerin Kurtuluş,Halkların Devrim mücadeleleri,devrim akımı içinde birleşmekte" (agy s.6)vs.gibi "Üç dünya" teorisinin temel tespitlerini aynen savunmuşlardır."Ne Amerika-Ne Rusya.." şarıtı bunların da temel şiarıdır.

HY oportunistleri de son dönemde,dünyada olan gelişmeler karşısında tavırlarını yeniden gözden geçirerek zorunda kalmışlardır.HB,13.sayısında, AEP'nin 'Üç dünya teorisi'ni 'karşı devrimci' olarak niteleyen 'Devrim Teori ve Pratigi' adlı yazısından,kısa bir alıntı yapmış ve 'sorumluluklarının bilinci içinde' (Her zamanki gibi! YN) bu konuda da 'Ciddiyetle(!) araştırma yapacaklarını' ilan etmiştir.Bu iğrenç bir hafta sonra oportunist üç dünya tahlilini red edelim başlığı altında özel bir sayı çıkararak "araştırmasının" sonucunu yayınladı.Ne biçim bir araştırmadır ki bir hafta içinde tamamlandı? Görünüşte "Üç dünya" teorisini red ettiklerini söylemelerine rağmen "Ne Amerika-Ne Rusya" şiarına sahip çıkarak, dünya halklarının baş düşmanı "iki süper güç"tür tezini savunarak ve Türkiye'de baş düşmanın "faşizm,sosyal-faşizm ve iki süper devlet" olduğunu savunarak özde üç dünya teorisine sahip çıkmaktadırlar.

Bu oportunistlerin araştırması,dünya ML hareketi içindeki tartışmada hangi yan ağır basarsa, onun siyasetini savunma anlamına gelmektedir.Bu onların sınıf niteligidir.EU oportunist bir siyasettir.

HY oportunistleri,sosyal şovenizm konusunda,Aydınlık oportunistlerine en yakın olan gurup niteligidir.Bunlar,yayınlarında,uzun süre, dünya Marksist-Leninist harçketi içinde hiç bir ayrılık olmadığı vs.gibi safsatalar yayarak,ideolojik mücadelenin üstünü örtmeye çabaşmışlardır.

Bu oportunist gurup,"Üç dünya teorisi"ni Türkienenin somut pratigine! yaratıcı!. bir biçimde şöyle indirgemisti:

"...Üçüncü dünyadan ezilen halkları dünya devriminin basılıca gücü haline getirmişlerdir" ('Devrimci proletaryanın mücadelesi ve görevi'.HY sayı 2,s.4)(Proletaryanın tarihi misyonu üzerine Marksist-Leninist tezin tezin açık inkari YN)

"İki süper devletin sömüürü,tahakküm ve hegemonya politikalarına karşı 3.dünya ülkelerinin yürüttükleri mücadele..."(agy)s.4)

"Ezilen halklar ve ülkeler ayaga kalkıyor"(agy s.4)

"Günümüzde Ülkeler Bağımsızlık,Milletler Kurtuluş,Halklar Devrim İstiyor"(agy s.4)

"Günümüzde dünya halklarının baş düşmanları iki emperyalist süper devlettir"(agy s.4)

"Sovyetler Birliği... daha tehlikeli süper devlettir."(agy s.4)  
"Ülkemizde Amerikan emperyalizminin savaş kaynağı olmaktan çıktıgını,saldırıgan amaçlarla değil,savunma amaçları ile silahlandığını ileri süren ve onu baş düşman saymayan siyasi akım yoktur."(agy s.5)(öyleyse,Sovyetler Birliği'daha tehlikelidir,daha saldırgandır' vs. tespiti ne oluyor? Yoksa HY,kendini,Aydınlığı,diger iki kafadarını siyasi akım saymıyorum? YN)

"Dünya Birleşik Cephesinin başlıca gücü 3.dünya halklarıdır...

Esas müttefiki.. aralarında birleşen 3.dünya ülkeleridir.(agy s.5)

"Ülkemizde kimi sorumsuz aydınlar (bakin siz su işe! YN) 3.dünya ülkelerinin süper devletlerin sömürgü tahakküm ve saldırısı politikalarına karşı,milli zenginliklerin talan edilmesine ve devlet egemenliklerinin çiğnenmesine karşı yürütütlükleri mücadeleyi bir kalem darbesiyle inkar etmekte,bir kalem darbesiyle 3.dünya ülkelerini devrimci proletarya ve ezilen halkların esas müttefiki,iki süper devlete karşı dünya devrimci birleşik cephe-sinin temel güçlerinden biri olmaktan çakarmaktadır.

\*\*\*

Bu sorumsuz "aydın"lar bu oportunist görüşlerini AEP'ye maletmeye çalışıyorlar.

\*\*\*

ÇKP ile AEP arasında temel ideolojik siyasi farklılıklar "keşfederek ezilen ülkelerin mücadelelesini inkar etme sorumsuzluğunu AEP'ye maletmek ve her zaman 3.dünya halklarının mücadelelesinin vurgulanmasına özel bir önem veren ÇKP'ye (karşı) AEP'yi savunur görünerek saldırıyla kalkışmak haddini bilmemezlidir."

(Vay haddini bilmez aydınlar,vay! YN) (18)

"Baş çelişme iki süper devlet,faşistler ve sosyal fasistlerle eşitli milliyetlerden halkımız arasındadır."

Bu oportunistlerinin de Türkiye'deki temel siyasetleri "Ne Amerika-Ne Rusya" şiarında ifadesini bulan sosyal şoven siyasettir.

Bugün dünya çapında oportunist "Üç dünya" teorisine karşı cepheden mücadele başlamıştır.Bu mücadele karşısında,oportunistlerin önceliği bir bölümü.siyaset değiştirecekler;"Üç dünya" teorisine sözde karşı çıkarak,onun özünü başka bir biçimde yaşamaya çalışacaklardır.

HK,HB,HY oportunistlerinin,bu konudaki tavrını bu yüzden dikkatle izlemeliyiz.

"Üç dünya teorisi"nin üstü örtülü bir biçimde savunulan türlerini destutarlı bir ideolojik mücadele ile yıkmalıyız.

"Üç dünya teorisi"nin bir emperyalist dünya savaşı tehlikesi meselesi uygulanması,dünya halkları için felaketli sonuçlara yol açacaktır. Gündü,'Üç dünya teorisi' halkları dünya savaşına hazırlıacsak,

yerde, 'dünya savaşı kaçınılmazdır' şeklinde fatalist düşünceler yaya-  
rak halkları silahsızlandırmakta, pasifleştirmektedir.

Kısaca toparlarsak:

"Üç dünya" teorisi ideolojik yönden Marksizm-Leninizme, proletter ide-  
olojisine taban tabana zıt; burjuva ideolojisinden kaynaklanan bir teo-  
ridir.

Bu teori, sınıf mücadeleinin tarihin motoru olduğu gerçeğini reddet-  
mektedir.

Bu teori çağımızın emperyalizm ve proletter devrimleri çağı olduğunu  
dünyanın kesin çizgilerle emperyalizm ve proletter dünya devrimi şeklinde  
ikiye bölündüğü gerçeğini reddetmektedir.

"Üç dünya" teorisi, revizyonist 'ürretici güçler' teorisinden kaynaklan-  
maktadır.

Bu teori siyasi olarak devrim ve karşı devrimin güçlerini birtbirine  
karıştırmaktadır.

'Birinci dünya' bir bütün olarak karşı devrimci, 'Üçüncü dünya' bir  
bütün olarak devrimci görülmektedir.

"Üç dünya" teorisi pratik uygulamada karşı devrime hizmet etmektedir.

"Üç dünya" teorisi, tüm ülkelerde, sosyal sovenizme kaynak olmuştur.  
Mao Zedung'un "Üç dünya" mucidi Teng Hsiao Ping için yaptığı

"Bu insan sınıf mücadelesini kevramıyor. Sınıf mücadeleisinin kav-  
ranılması gereken esas halka olduğundan hiç söz etmiyor. Yani hala  
siyah kedi-beyaz kedi" (Bilindiği gibi Teng Hsiao Ping faydacı  
idealiste felsefesini "bir kedinin siyah yada beyaz olması öne-  
li degildir; önemli olan fare yakalamasıdır" şeklinde formüle  
ediyordu) (YN)

"O, emperyalizmle Marksizm arasında ayırım yapmıyor" "O, Marksizm  
Leninizmi kevramıyor" "O, burjuvaziyi temsil ediyor"

Tespitleri tüm "Üç dünya" teorisyenleri için geçerli yerinde tes-  
pitlerdir.

"Üç dünya teorisi" proletter dünya devrimine değil, emperyalizme, dev-  
rime değil, karşı devrime hizmet etmektedir.

"Üç dünya" teorisi bir bütün olarak, KÖKTEN reddedilmelidir.

#### D İ P N O T L A R

- (1) Oportunistler, "Üç Dünya Teorisi"nin özü üzerinde yürütülen tartış-  
mayı saptırmamak için, bu teorinin bizzat başkan Mao tarafından orta-  
ya atıldığını söyleyerek, tartışmayı 'Mao Zedung dedi-demedi', tartış-  
masına dönüştürmek istiyorlar. Onlar çağımızın en büyük Marksist-Leni-  
nistlerinden biri olan Mao Zedung'un otoritesi ardında gizlenmek istiyor-  
lar. Bizim anlayışımıza göre, "Üç dünya" teorisinin Mao Zedung tarafın-  
dan savunulup savunulmaması meselesi, "Üç Dünya Teori"nin özü konusun

da hiç bir şeyi değiştirmez. Mao Zedung'da savunmuş olsa, oportunist görüşler, oportunist görüşlerdir. Üç dünya teorisi konusunda yürütülen tartışmayı bu teori Mao Zedung'undur - veya değildir, düzeyinde yürütmek yanlıştır. Bu nesle yalnızca Mao Zedung'un bir bütün olarak değerlendirilmesi açısından önemlidir, o kadar.

(2) Lenin, Stalin ve Mao Zedung, çoğu yerde "azilen milletlerle/emperyalizm arasındaki çelişmeden söz ediyorlar. Bu çelişme, gerek 1963'deki polemik yazılarında, gerekse QKP 9. Kongresinde ezilen milletler/emperyalizm çelişmesi şeklinde ifade ediliyor. Bizce bu çelişmenin "halk-emperializm" şeklinde ifadesi daha doğrudur. Çünkü "Millet" kavramına bilindiği gibi, emperialist ülkelerde, emperialist burjuvazi; emperializmin yarı sömürgesi durumundaki ülkelerde ise komprador burjuvazı ve feudal sınıflar da dahildir. Bunların ise emperializm ile temelde bir çelişmesi yoktur. Tam tersine bu sınıflar, emperializmin Üründür olan; emperializmin sürmesinden menfaati olan sınıflardır. Lenin ve Stalin, birçok yerde Halk ve Millet kavramlarını aynı anlamda kullanıyorlar. Aynı şekilde Mao Zedung'ta "bir avuç millet haini (yani kompradorlar ve toprak ağaları) dışında, çin milleti" diyerek, bazı yerlerde Halk ve Millet kavramlarını eşitliyor. Biz bu kavramların böyle kullanılmasını doğru bulmuyoruz.

(3) QKP 9. kongre raporunda bu çelişme (sosyalist devletlerle, emperializm ve sosyal-emperializm arasındaki çelişmeler) olarak ifade edilmektedir. 1963 deki polemikte aynı çelişme (sosyalist kamp-emperialist kamp çelişmesi) şeklinde ifade ediliyordu. Bu iki ifade de eksiktir. Sosyalist kamp ikinci dünya savaşından sonra, ortaya çıkan bir dizi sosyalist devletle Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu kampa verilen addı. Bu gün Sovyetler Birliği'nin sosyal emperialist bir güçe dönüşmesi ile bu kamp dağılmıştır. Bu anlamda (yani somut olarak sovyetler birliği çevresinde kümelmiş sosyalist devletler anlamında) bir sosyalist kamp yoktur. Bu yüzden böyle bir ifade "dogu bloku" nun niteliği üzerine hayaller yaratır. Çelişmenin sosyalist kamp-emperialist kamp şeklinde ifadesi bu yüzden doğru değildir.

Çelişmenin (Sosyalist Devletler-Empirealizm, Sosyal-emperializm) şeklinde ifadesi de eksiktir. Sosyalizm yalnızca sosyalist devletlerle sınırlanılamaz. Sosyalizm için mücadele veren bütün güçler, sosyalizm sistemin unsurlarıdır. Bu unsurlar içinde kuşkusuz sosyalizmin inşa süreci içerisinde bulunan proletarya diktatörlüğünün hüküm sürdüğü devletler şüphesiz çok önemli bir yer tutarlar. Ama bunlar sosyalizmin tek unsuru degildir. Bütün ülkelerde proletaryanın Komunist Parti önderliğinde mücadele veren işçi sınıfı ve halklar da, sosyalist sistemin unsurlarıdır. Bu yüzden çelişmenin sosyalist sistem-emperialist sistem çelişmesi şeklinde ortaya konması doğrudur.

(4) Bu çelişmelerin gözlerden gizlilik, Amerikan emperializmi ve Sov-

yet sosyal emperyalizminin yek pare bir bütün olarak görülmesi; Amerikan emperyalizmi Sovyet sosyal emperyalizmi ile, Amerikan ve Sovyet halklarının eşitlenmesi, ülkemizde sosyal şovenlerin attığı (Ne Amerika-Ne Rusya) sloganında açık ifadesini bulmaktadır.

"Üç dünya" teorisyenlerinin, bir yandan "birinci dünya" kavramının kullanarak Amerikan emperyalizmi ile Sovyet sosyal-emperyalizmini yek pare bir bütün olarak göstermeleri; bir yandan da bunların arasındaki anlaşmaların "mutlak" lastirmaları, onların tutarsızlığından gelmektedir.

(5) "Üç dünya" teorisyenleri, sosyalist sistemin varlığını zaten reddediyorlar. Bu konuya aşağıda geniş bir biçimde değineceğiz.

(6) Böyle bir şey ancak ülkenin çeşitli emperyalist güçler arasında paylaşılması sonucu ortaya çıkabilir. O zaman da ülkenin bir yanında bir emperyalist güç hakim olur. Her durumda hakim olan emperyalist güç baş düşmandır.

(7) "Üç dünya" teorisine karşı çıkan bazı ME Partiler de (Mesela AEP) "Üç dünya" teorisinin bir bölümü olan 'iki super güç baş düşmandır' tezini savunmaya devam ediyorlar. Bizim ülkemizdeki üçlü blok da her halde buna benzer bir tavır takınacaktır, ve bugün bu tavrı takınmaktadır. Biz bu tavrı doğru bulmuyoruz. Çünkü bugün dünya emperyalizm ve proletar devrimleri çağında bulunmaktadır. İçinde bulunduğuımız devrimci süreç, dünya çapında objektif olarak emperyalizmin yıkılması ve sosyalizmin kurulmasıdır. Yani proletar dünya devrimi sürecidir. Bu süreç yalnızca sosyalist devrimlerden oluşmaktadır. Proletarya önderliğindeki yeni demokratik devrimler (Demokratik Halk Devrimleri), ve emperyalizmi (geçici ve kısa süreli de olsa) zayıflatıp tüm devrim hareketleri (Mesela Küba) Proletar Dünya Devriminin parçası durumundadır. Proletar dünya devrimi sürecinde, bu devrimin karşısındaki engel bir bütün olarak emperyalizm (ve sosyal-emperyalizm)dir. Bu anlamda yani dünya devriminin karşısındaki esas engel anlamında "dünya halklarının baş düşmanı emperyalizm ve sosyal-emperyalizm"dir. Denebilir.

Fakat böyle bir ifade de dünya devrimci sürecini çeşitli devrim hareketlerinden oluşan karmaşık bir bütün olarak kavramama eğilimini içinde taşıdığınıza kafa karıştırabilir. Ayrıca böyle bir baş düşman tespiti pratikte baş düşman kavramının kendisiyle çelişir, çünkü bütün emperyalist güçleri ayırmadan içermektedir. Kullanılmaması, yada kullanıldığı zaman ne anlamda kullanıldığından belirtilmesi gereklidir. Bir başka mesele de dünya çapında baş çalışma tespiti meselesidir. Dünya çapında bir baş çalışma tespiti etmeye iki yönden yanlıştır:

- 1) Dünya devriminin tüm ülkelerde gerçekleştirilecek devrimlerle dengili, bir anda bütün dünyada olacağı anlayışını yayar.
- 2) Dünya çapında baş çalışma tespiti, kaçınılmaz olarak dünya çapındaki

diger çelişmelerin önemini azaltır.Bütün diger çelişmelerin çözümünü dünya çapında baş çelişme olarak tespit edilen çelişmenin çözümüne bağlıdır.Devrimci süreçler arasında mekanik bir öncelik sonralık ilişkisi yaratabilir.Bu yüzden değişik devrimci süreçlerin birleşmesinden oluşan dünya devrimci süreci için baş çelişme tespiti yapmamak doğrudur.Baş çelişme meselesi de, aynı baş düşman meselisi gibi, tek tek ülkelerde somut olarak ele alınmalıdır.

(8) Bu ayırım yeni bir ayırım değildir.Dünya komunist hareketi içinde daha önce-ikinci dünya savaşı sırasında da yapılmıştır.

(9) Ülke kavramı,yukarıda da belirtigimiz gibi,Ülkede yaşayan sınıfın ne olursa olsun tüm insanları içerir.İslinda "ülke mücadeleinde" söz ediliyorsa, bunun içine halkın mücadelesi de dahildir.Bu anlamba,hem ülkelerin, hem halkın mücadeleinden söz etmek yanlıştır.

Yalnızca ülkenin mücadeleinden söz edilmesi halinde ise, bu ülkedeki sınıf farkını gizlediği için,bu anti Marksizm bir yaklaşımdır.

'Devletlerin' ve 'Halkların' mücadeleinden söz etmek, kavramları doğru kullanmak açısından doğrudur.Devlet bilindiği gibi,her dönemde (sınıfı toplumlarda) hakim olan sınıfın elinde,diger sınıfları ezmek için,sömürüyü ayakta tutmak için kullanılan bir makinadır.Bu anlamba,devlet deyince,akla hakim sınıfların mücadelesi gelir."Üçüncü dünya devletlerinin ve halkların mücadeleinden" söz etmek kavram açısından doğru olmasına rağmen,hakim sınıflarla,Malk sınıfları arasındaki çelişmeleri gizlediği; hakim sınıfların 'lafta' 'bağımsızlık mücadeleinin' gerçek nitelğini gözlerden gizlediği için anti Marksisttir.

(10) Marks ve Engels "İnsanlığı Kurtarma" kavramını,sıfırsız topluma varma anlamında kullanıyorlar.

(11) Burada ecas olarak,objektif durum üzerinde durduk.Buradan proletarya en devrimci sınıfıdır,o halde bütün işçiler komunisttir vs.gibi sonuçlar çıkarmak yanlıştır.Bu işçi kuyrukuluğudur.Proletarya sınıf olarak,üretim içindeki yeri itibarı ile,objektif anlamda en devrimci sınıfıtır.Ama bu tek tek bütün proleterlerin devrimci (hatta komünist) olduğu anlamına gelmez.Ancak Marksizmi-Leninizmi kavramış ve bunun gereklendirmeyen yerine getiren, komunist partilerinde örgütlenmiş kişiler komunistler.Bunlar köken olarak proleteryadan geldiğ gibi,baska sınıflardan gelebilirler.

Proletarya devrinde öncülüğünü ancak komunist partisi aracılığı ile gerçekleştirebilir.

Proletarya hareketi, ancak komunist partisi'nin öncülüğünde,bilincsiz,kendiliğinden bir hareketten,bilinçli bir hareket düzeyine yükseltilebilir.Devrimin objektif ve subjektif unsurları,birbirine karıştırılmamalıdır.Bu bizi yanlış sonuçlar çıkarır.

(12) Bu durum ilerde değişmez diye kural yoktur.

(13) Bugün uluslararası alanda ortaya çıkan sağ oportunist akım; Krusçov'un modern revizyonizmi ile çeşitli benzerlikler göstermektedir. Bu yüzden bu akıma karşı mücadelede Krusçov revizyonizmine karşı verilen mücadeleyi belgeleyen yazılar önemlidir. Ancak bu yazılar da (ÇKP'nin SBKP'ne yazdığı mektuplar 1957 ve 1960 Deklarasyonu) önemli hatalar vardır.

-Mesela sosyalist devrimin barış içinde de gerçekleşebileceğि tezi kabul edilmektedir.

-Mesela emperyalizmi Amerikan emperyalizmi ile eşitleme eğilimleri vardır.

-Mesela yarı sömürge ülkelerde feudalizmin tasfiyesi meselesine dokunulmamaktadır.

(14) Sosyalist kamp bu anlamda kullanıldığı zaman bile, 'sosyalist kampın' dağıldığından söz etmek sakat bir davranıştır. Çünkü ikinci dünya savaşından sonra AHC ve ÇHC hala sosyalist devletlerdir. 'Sosyalist kamp' dağıldı tezi bu devletlerde de proletarya diktatörlüklerinin sürmediği anlayışını yaymaktadır. Yanlıştır.

(15) İkinci dünya savaşından sonra, sosyalist kamp, dünya ML hareketi içinde yalnızca sosyalist devletleri ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Bu kavram giderek "doğu bloku" adı verilen, revizyonist yozlaşmadan sonra Sovyetler Birliği'nin izinden yürüyen devletler için kullanılmaya başlandı. Bugün sosyalist kamp kavramı geniş kitleler için de 'doğu bloku şeklinde' anlaşılmaktadır. Bu yüzden 'sosyalist kamp' kavramının kullanılması bu blok içinde toparlanan revizyonist devletlerin niteliği hakkında hayaller yayabilir.

Bu nedenle biz "sosyalist sistem" kavramının kullanılmasını daha doğru buluyoruz.

Bu kavramın kullanılması, bugün Sovyetler Birliği'nin yozlaştığı gerçeginin ardına gizlenip sosyalizmin sistem olarak bir bütün olarak varlığını reddeden "üç dünya" teorisyenlerini bu konuda açık tavr takınmaya zorlayacaktır.

(16) ÇKP 10. Parti Kongresi Raporunda bir sürü doğru görüş ile yanlış görüş yan yana yer almaktadır. 10. Parti Kongresi Raporu, bu anlamda ÇKP içinde iki çizgi arasındaki mücadele de geçici bir denge durumunun ifadesidir. Kongrenin Enternasyonal ilişkiler bölümünde "üç dünya" teorisi ana hattı ile savunulmaktadır.

(17) Bugün AKP/ML bu görüşleri görünürde terk etti. Ama bu parti hataları konusunda tutarlı bir eleştiri yapmamıştır.

(18) Bütün oportunistler, açık ideolojik mücadeleyi 'sorumsuzluk olarak' nitelendirmektedirler. Bunlar ideolojik meselelerin proletarya ve halk içinde açıkça tartışılması değil, kapalı kapılar altında tartışmasını istiyorlar. İdeolojik mücadelenin geniş devrimci kitleler içinde değil,

üç beş kişi arasında yürütülmesini istiyorlar. Çünkü ideolojik mücadelenin açık yürütülmüş sonucunda, oportunist görüşlerin çökeceğini, oportunist siyasetin kitleler içinde (en azından kitlenin en ileri bilişli kesimi içinde) tecrit olacağını biliyorlar. Açık ideolojik mücadelede, Marksizm-leninizmin ilkelerini, her türlü oportunist sapmaya karşı tavızsız savunma; kitleler içinde oportünizme karşı açık ideolojik mücadele 'sorumsuzluğun' değil; komünist sorumluluğun gereğidir.

Marks-Engels-lenin ve Stalin döneminde, ideolojik mücadele kitleler, içinde açık yürütülmüşordu. Partiler arasındaki görüş ayrılıkları açıkça ortaya koyuluyor, artışılıyordu. Kominter Kongre Raporları, açık ideolojik mücadelenin en güzel örnekleridir.

Kültür devrimi sırasında ideolojik mücadele açık yürütüldü. Kültür devriminin başarıya ulaşmasının sebeplerinden biri bu idi. Oportunistler, bütün bunları, görmezden getiriyor. Çünkü böylesi işlerine geliyor.

İdeolojik mücadelenin kapalı kapılar ardında yürütülmesi dünya komünist hareketi içinde son dönemlerde ortaya çıkış bir hastalıktır. Bu hastalık yalnızca revizyonizmin ve oportünizmin işine yaramadır. Ürneğin Krusçov revizyonizmine karşı ideolojik mücadelenin, başlangıçta uzun süre çok dar bir çevre içinde kalması ve kapalı kapılar ar丹da yürütülmesi Krusçov revizyonizminin zafer kazanmasını ve güçlenmesini kolaylaştırmıştır.

Görüşümüze göre, bu hastalıkla şımlı ideolojik mücadele de Mark, Engels, Lenin ve Stalin'in Komintern'in açık ideolojik geleneğine dönülmelidir. Oportünizmi yenmenin tek yolu budur.

Bırakalım oportunistler "sorumsuzluk" çığırtkanlığı yapsınlar. Bizim onlara karşı duyduğumuz tek sorumluluk onları yıkma sorumlulugudur.

(YN):Yayıcının notu

(abq):Altını biz çizdik

(agy):Adı geçen yazı

**Drucker , Herausgeber und verantwortlicher Redakteur:**

**Walter Hofmann, 6 Frankfurt/Main, Homburger Landstraße 52**

**Eigendruck im Selbstvertrieb**